

## Eerste lezing (Wijsh. 6, 12-16)

### *Uit het boek der Wijsheid*

- <sup>12</sup> Stralend en onvergankelijk is de wijsheid  
en zij wordt gemakkelijk ontdekt door wie haar liefhebben  
en gevonden door wie haar zoeken.
- <sup>13</sup> Aan wie haar begeren  
laat zij zich gauw kennen.
- <sup>14</sup> Wie vroeg voor haar opstaat,  
hoeft zich niet moe te maken,  
want hij vindt haar voor zijn deur.
- <sup>15</sup> De gedachten op haar richten  
getuigt van een volmaakt inzicht  
en wie wakker blijft voor haar  
zal snel vrij van zorgen zijn.
- <sup>16</sup> Want zij gaat zelf rond,  
op zoek naar mensen die haar waardig zijn;  
op de wegen vertoont zij zich innemend aan hen,  
en zij komt hun tegemoet bij iedere gedachte.

## **Tweede lezing (1 Tes. 4, 13-18)**

*Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica*

- <sup>13</sup> Broeders en zusters,  
wij willen u niet in onwetendheid laten over hen die ontslapen zijn,  
zodat u niet bedroefd bent zoals de andere mensen,  
die geen hoop hebben.
- <sup>14</sup> Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en weer opgestaan,  
dan zal God hen die in Jezus zijn ontslapen  
samen met Hem meevoeren.
- <sup>15</sup> En dit kunnen wij u meedelen volgens een woord van de Heer:  
wij die in leven blijven tot de komst van de Heer,  
wij zullen hen die ontslapen zijn in geen geval voorgaan.
- <sup>16</sup> Want wanneer het bevel gegeven wordt,  
als de stem van de aartsengel en de trompet van God weerklinken,  
dan zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen,  
en eerst zullen de doden opstaan die in Christus zijn;
- <sup>17</sup> daarna zullen wij die nog in leven zijn,  
tegelijk met hen in een oogwenk op de wolken  
in de lucht worden weggevoerd, de Heer tegemoet.  
En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer.
- <sup>18</sup> Troost elkaar dus met deze woorden.

## Evangelie (Mt. 25, 1-13)

*Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs*

- In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen de volgende gelijkenis:
- <sup>1</sup> Het zal met het koninkrijk der hemelen gaan als met tien meisjes, die met hun lampen op weg gingen, de bruidegom tegemoet.
  - <sup>2</sup> Vijf van hen waren dom en vijf verstandig.
  - <sup>3</sup> Want de domme namen wel hun lampen met zich mee, maar geen olie.
  - <sup>4</sup> Maar de verstandige namen ook olie mee in kruiken, niet alleen lampen.
  - <sup>5</sup> Omdat de bruidegom op zich liet wachten, dommelden ze allemaal in.
  - <sup>6</sup> Midden in de nacht klonk er geroep:  
`Daar is de bruidegom! Ga hem tegemoet!'"
  - <sup>7</sup> Toen stonden alle meisjes op en maakten hun lampen in orde.
  - <sup>8</sup> De domme zeiden tegen de verstandige:  
`Geef ons van jullie olie, want onze lampen gaan uit.'"
  - <sup>9</sup> Maar de verstandige gaven ten antwoord:  
`Nee, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en voor jullie; ga liever naar de verkopers en koop voor jezelf."
  - <sup>10</sup> Toen ze weg waren om te kopen, kwam de bruidegom, en de meisjes die klaar stonden, gingen met hem mee naar binnen voor de bruiloft, en de deur ging dicht.
  - <sup>11</sup> Later kwamen ook de andere meisjes en riepen:  
`Heer, heer, doe open voor ons."
  - <sup>12</sup> Maar hij antwoordde:  
`Ik verzeker jullie, ik ken jullie niet."
  - <sup>13</sup> Wees dus waakzaam, want je kent dag noch uur.