

HET VIERTJE

Nr. 41 – Jaar A

Informatie over de week van 03-09 september 2023

22^e zondag door het jaar A

Jer. 20,7-9 Rom. 12, 1-2 Mt. 16,21-27

TER OVERDENKING: Kiezen voor leven

In ons leven moeten we telkens weer kiezen.

Daardoor bepalen we de richting van ons leven.

We kiezen voor een bepaalde school.

We kiezen voor een of ander beroep waarin we gelukkig hopen te worden.

We kiezen voor een man of vrouw met wie we ons leven willen delen.

Elke keuze die we maken

heeft te maken met wat we belangrijk vinden.

Maar tegelijk ervaren we ook de pijn ervan, omdat we andere dingen moeten laten liggen.

We willen heel veel, maar kunnen niet alles.

Het is goed om voor onszelf eens na te gaan

welke keuzes wij maken voor ons leven.

Hebben wij het goede voor met onszelf en met anderen?

Is onze keuze zodanig, dat ons leven de moeite waard is?

Waarom kunnen we dat zelf toetsen?

Jezus en Jeremia hebben hun keuze gemaakt.

Ze ervaren de pijn ervan,

maar het oorspronkelijk vuur blijft in hen branden.

De pijn en moeite die het hen kost,

gaan ze niet uit de weg ondanks alle twijfels.



Uiteindelijk laten ze zich leiden
door de richting van het Woord van God.
Ze blijven trouw aan hun keuze.
En daarom is hun leven de moeite waard
in de ogen van God en van de mensen.
Ze zijn voor ons een voorbeeld
om te blijven kiezen voor het leven.
Wim Holterman osfs

MISVIERINGEN DAGELIJKS IN DE ST. PAULUSKERK

- Maandag, dinsdag en donderdag om 07.45 uur
- Woensdag en vrijdag om 11.00 uur
- Zaterdag om 19.00 uur
- Zondag om 10.00 uur

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEEKENDEN

- 10 september: P. Andy; P. Simon: Boomkerk
- 17 september: P. Luc; P. Andy: huiskamerviering te Geuzenveld
- 24 september: *P. Simon en Dominees: Oecumenische viering in het kader van **Vredesweek**.*
 - P. Luc: Verrijzeniskerk
- 01 oktober: P. Andy; P. Simon: Boomkerk
- 08 oktober: P. Luc; P. Andy: Boomkerk
- 15 oktober: P. Simon; P. Andy: huiskamerviering te Geuzenveld
- 22 oktober: P. Luc; P. Simon: Verrijzeniskerk
- 29 oktober: P. Andy

MEDEDELINGEN

- Vrijdag, **KOORREPETITIE**.
- ter attentie van de bezorgers van Het Goede Nieuws: Het Goede Nieuws ligt gereed in de ontmoetingszaal om bezorgd te worden. Alvast bedankt.
- **Tentoonstelling over het leven van Moeder Teresa van Calcutta** in onze Kerk, Pauluskerk vanaf 13.00 -17.00 uur van 05-19 september
- De Bijbelkring elke zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

DE BIJBELKRING

In de Bijbelkring stimuleren wij elkaar tot het lezen van het woord van God: de bijbel. Door elkaar te vertellen hoe wij het woord in ons leven betrekken, leren wij van elkaar en elkaars ervaring. Het hoofddoel hierbij is onze relatie met God te verdiepen. Dit doen we door de betekenis van zijn woord in ons leven te vergroten.

Iedereen neemt zijn eigen bijbel mee naar de Bijbelkring. Wanneer je die niet hebt is dat niet erg. Voor elk deel van de bijbel dat wij lezen maken we een leesplan. Dit is de leidraad voor de bijeenkomst. Het kan ook zijn dat we een themabijeenkomst hebben. Dan verdiepen we ons in een onderwerp.

Elke zaterdag van 10:00 tot 12:00 uur komen wij samen.

We nodigen eenieder uit die belangstelling heeft. Geef je op voor de eerste volgende bijeenkomst neem dan het contact op met **Julliette Tossou via dit nummer 0651575272**

KOM EN VERSTERK ONS KOOR!

De viering wordt altijd sfeervol wanneer het koor ons in een viering begeleidt met muziek en liederen. Het helpt ons ook om diep te gaan in het gebed. De kwantiteit van ons koor wordt jammer genoeg steeds kleiner. Daarom nodigen wij u uit om ons koor te versterken. De repetitie is één keer per week (elke vrijdag tussen 14u-16u) en het koor begeleidt ons in de eucharistieviering twee keer per maand (de 2^{de} en de 4^{de} zondag). Als u geïnteresseerd bent, geef uw naam op aan Pater Simon.

INKOMST (26-27 augustus 2023)

Kaarsen: € 89.15; Collecte: € 274.31; Intenties: € ; Totaal: € 364.46

INTENTIES

- voor familie van Afonso-Vieira
- voor familie van Mul-Vermeij
- uitdankbaarheid voor het 85^{ste} levensjaar
- voor de zielerust van Gerrit Meekel

VOOR DE EERSTE COMMUNIE EN HET VORMSEL

Beste ouders,

*De inschrijvingen voor de **Eerste Communie 2024 (voor de 7-jarige plus)** en het **Vormsel 2024 (voor de 12-jarige plus)** kun je alvast aanmelden via deze e-mail simon.nongrum@devierevangelistenamsterdam.nl of whatsappen naar 0687714699.*

Vanaf **oktober 2023** beginnen we met de catechese voor de eerstecommunicanten en de vormelingen van 2024. Dit doen we elke **Eerste Zondag** van de maand.

RK PAROCHIE DE VIER EVANGELISTEN

Website: <https://www.devierevangelistenamsterdam.nl>

Email: secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl

Tel.: 0206191766

Email IPCI: ipci@devierevangelistenamsterdam.nl

Facebook: *Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam*

YouTube: *De Vier Evangelisten Amsterdam*

Bank gegevens van de parochie: *Kerkbijdrage de Vier Evangelisten:
NL55 INGB 0007 0686 81*

22^e zondag jaar A

03 september 2023

INTREDELIED - GvL 612

Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der
waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

VERGEVINGSMOMENT

Heer, Gij zijt uw weg helemaal
ten einde gegaan. Daarom Heer
ontferm U over ons

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison

Christus, voor U telde alleen de
wil van uw Vader. Daarom
Christus ontferm U over ons.

Christe, Christe, Christe eleison

Heer, uw kracht komt van De
Vader U stond er niet alleen voor.

Daarom Heer ontferm U over ons
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison

LOFPRIJZING

Gloria, gloria in excelsis Deo!

Gloria, gloria, alleluia, alleluia.

Eer aan God in den hoge, en
vrede op aarde aan de mensen
die Hij liefheeft. Wij loven U. Wij
prijzen en aanbidden U. Wij
verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Gloria, gloria in excelsis Deo!

Gloria, gloria, alleluia, alleluia.

Heer, God hemelse koning, God,
Almachtige Vader; Heer,
eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de
Vader;

Gloria, gloria in excelsis Deo!

Gloria, gloria, alleluia, alleluia.

Gij die wegneemt de zonden der
wereld, ontferm U over ons; Gij
die wegneemt de zonden der
wereld, aanvaard ons gebed.

Gloria, gloria in excelsis Deo!

Gloria, gloria, alleluia, alleluia.

Gij die zit aan de rechterhand van
de Vader, ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de heilige, Gij
alleen de Heer, Gij alleen de
Allerhoogste: Jezus Christus, met
de heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Gloria, gloria in excelsis Deo!

Gloria, gloria, alleluia, alleluia.

TUSSENZANG - ZJ 114

Naar U gaat mijn verlangen, Heer.

**Naar U gaat mijn verlangen,
Heer.**

Richt mij, Gij zijt de God die mij redt

en op U wacht ik een leven lang.

**Naar U gaat mijn verlangen,
Heer.**

Herinner U, hoe Gij barmhartig zijt geweest, hoe een en al liefde van meet af aan.

**Naar U gaat mijn verlangen,
Heer.**

Goede en betrouwbare God, wie afgedwaald is, wijst Hij de weg.

Arme en ootmoedige mensen spoort Hij aan zijn weg te houden.

**Naar U gaat mijn verlangen,
Heer.**

Alle wegen van God zijn liefde en trouw voor wie bewaren het woord van zijn verbond.

**Naar U gaat mijn verlangen,
Heer.**

ALLELUJA, ALLELUJA ALLELUJA

(2X)

Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus ons innerlijk oog verlichten om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept.

ACCLAMATIE - ZJ 8a blz 50

U komt de lof toe U het gezang, u alle glorie, o Vader, o Zoon, o

Heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.

GELOOFSBELIJDENIS - ZJ 9d

Ik geloof in God de Vader, onze Vader, onze Heer, die de hemel en de aarde, die ook mij geschapen heeft.

Ik geloof in God de Vader, Hem zij glorie, lof en eer.

Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van God en Mensenzoon, die verreezen uit de doden ons bevrijdt uit alle dood.

Ik geloof in Jezus Christus, levend Woord en levend Brood.

Ik geloof dat God door Jezus ons zijn Geest gezonden heeft, die ons vreugde, licht en warmte, die ons kracht en liefde geeft.

Ik geloof in God de Helper, Geest die levend in mij leeft.

Ik geloof dat God zijn liefde voort laat leven in zijn Kerk. Wereldwijd werkt zijn genade in elk dienend mensenwerk. Ik geloof dat ik ook Kerk ben door de doop daartoe gemerkt.

VOORBEDEN

Wees ons tot heil, wees ons tot zegen.

OFFERANDE (Orgel)

Collecte voor kerk, pastoraat en diaconie

HEILIG

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God van alle leven, die aarde vol van hemel maakt: Hij is het hart van ons bestaan.

Heilig, heilig onze God alleen, en niet de goden van de wereld, en niet bezit of macht of eigenbaat: heilig is onze God alleen.

Heilig, heilig, heilig de Heer, gezegend die komt in zijn Naam, de mens die recht en vrede doet: hosanna, Gods wil is welgedaan.

EUCHARISTISCH DANKGEBED 20

XID

Verheug u alle volken, verheug u in de Heer, Verheug u alle volken verheug u in de Heer.

Verkondig, alle volken, de daden van de Heer. Verkondig, alle volken, de daden van de Heer.

Bid God alle volken, bid God om zijn Geest. Bid God, alle volken, bid God om zijn Geest.

Zing lof, alle volken zing lof voor onze Heer. Zing lof, alle volken zing lof voor onze Heer.

LAM GODS - ZJ 36

Lam Gods dat draagt de zondenlast van deze wereld: ontferm U over ons (2X)

Lam Gods dat draagt de zondenlast van deze wereld: geef ons de vrede.

COMMUNIEZANG - grijze map

1673

Kom en volg mij op de weg gehoorzaam aan de schriften die zijn vervuld in wat ik zeg; zij zullen u verlichten.

Kom en volg mij op de weg waarvan het eind verhuld is maar wie volbrengt wat ik hem zeg draagt de vervulling in zich.

Vraag niet of hij wel veilig is maar durf mij te geloven: ik ben voor u in duisternis het schijnsel voor uw ogen.

Ik geef u niet de overvloed waarvan de mensen dromen maar kracht die overwinnen doet wat ons wil overkomen.

Kom en volg mij op de weg die mensen zal verbinden de zwakken in hun rechten zet en zicht geeft aan verblinden.

Kom en volg mij op de weg en doe uw broeder leven ontvang wat u tot vrede strekt als zegen van Godswege

GEZONGEN ZEGENBEDE

De levende zegene en behoede u. De levende doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig.

De levende verheffe zijn
aangezicht over u en geve u
vrede.

**Zegen ons en behoed ons, doe
lichten over ons uw aangezicht
en wees ons genadig. Zegen en
behoed ons, doe lichten over ons
uw aangezicht en geef ons vrede.**

Zegen u de levende en almachtige
God, Vader Zoon en heilige Geest.
Amen, amen, amen.

SLOTZANG - GvL 654

***Wij hebben voor u gebeden
dat uw geloof niet bezwijkt
en gij op uw beurt tot inkeer
gekomen, versterkt uw broeders,
versterkt uw zusters. Wij hebben
voor u gebeden dat uw geloof
niet bezwijkt***

Gaat uit over alle landen,
tot zover als de wereld reikt,
verkondigt het evangelie,
dat het alles wat leeft, bereikt.

En zegt: wie in Hem geloven
zijn gered voor het koninkrijk.
De wonderen, blijde tekens
zijn dan binnen uw handbereik.

Verdrijft in zijn Naam de duivels,
dat het kwaad uit de wereld wijkt.
Legt handen op aan wie lijden;
dat het heil tot de hemel reikt.