

HET VIERTJE

Nu. 24 – Jaar A

Informatie over de week van 30 april – 06 mei, 2023

VIJFDE ZONDAG VAN PASEN

Hand., 6, 1-7 1 Petr., 2, 4-9 Joh. 14, 1-12

TER OVERDENKING: De Geest die in ons leeft

Wat houdt mij gaande en staande ?

Hoe komt het,

dat ik niet kopje onder ga in het leven?

Hoe kom ik moeilijkheden te boven?

Het zijn vragen van alle mensen, van alle tijden.

In het leven gaat het ons niet altijd voor de wind.

Problemen, levensvragen: we kunnen er niet aan voorbij.

Misschien kunnen we er ons wel tegen wapenen.

En wel door regelmatig ons de vraag te stellen

vanuit welke geest we leven.

Er leeft in ieder van ons een diepe kracht

die we mogen opdelven om het leven aan te kunnen.

Maar ze moet wel gevoed worden, getraind.

We kunnen dat door regelmatig stil te staan.

Bidden, een goed boek, samen vieren:

ze kunnen onze geest voeden en sterken.

Een gesprek over wat ons ten diepste bezighoudt,

ons samen bezinnen: eigenlijk kunnen we niet zonder.

Diep in ons leeft de beloofde Helper,

ons geschonken door Jezus.

Hij is onze Geestkracht, onze creativiteit.

Het is die Geest die ons

over de dode punten in het leven heen haalt.

Hij blaast ons hoop en perspectief in:

een Geest van vuur en liefde

die alles overwint.

MISVIERINGEN DAGELIJKS IN DE ST. PAULUSKERK

- Maandag, Dinsdag en Donderdag om 07:45 uur
- Woensdag en Vrijdag om 11:00uur
- Zaterdag om 19.00 uur
- Zondag om 10.00 uur

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEEKENDEN

- 14 mei: P. Luc (koor)
- 21 mei: P. Simon; Huiskamerviering te Geuzenveld: P. Andy
- 28 mei: P. Luc (koor); P. Andy: Verrijzeniskerk
- 04 juni: P. Simon (kinderkoor); P. Andy: De Boomkerk

MEDEDELINGEN

- Vrijdag, 12 mei 2023 **KOORREPETITIE** vanaf 14.00-16.00 uur
- Donderdag, 18 mei: hemelvaart viering

KOM EN VERSTERK ONZE KOOR!

De viering wordt altijd sfeervol wanneer het koor ons in een viering met muziek en liederen begeleidt. Het help ons ook om diep te gaan in het gebed.

De kwantiteit van ons koor wordt jammer genoeg steeds kleiner. Daarom nodigen wij u uit om onze koor te versterken. De repetitie is één keer per week (elke vrijdag tussen 14u-16u), en het koor begeleidt ons in de eucharistieviering twee keer per maand (de 2^{de} en de 4^{de} zondag van de maand).

Als u geïnteresseerd bent, geef uw naam op aan Pater Simon.

INKOMST (22-23 april)

Kaarsen: €90.04; Collecte: €294.45; Intenties: €10 **Totaal: € 394.49**

VESPERS – AVONDGEBED

Op vrijdag van 12 mei zal er in de kapel van de Pauluskerk een vespersgebed worden gehouden. Na het gebed is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder genoot van broodmaaltijd. Het gebed zal om 17.30 beginnen.

U bent van harte welkom!!!

INTENTIES

Eucharistie en Gemeenschap

Vandaag vieren wij in de pauluskerk een feest. Elf kinderen vanuit onze parochie ontvangen de Heer Jezus in de gedaante van Brood en Wijn. Wij vieren hun eerste communie. Het woord 'communie' (communio) betekent gemeenschap. In de communie ontmoet je Jezus zelf, geef je Hem een plek in je leven en word je tegelijkertijd één met de hele kerkgemeenschap.

Door onze doop zijn we opgenomen in de gemeenschap van de kerk. Wij zijn verbonden met elkaar. Het sacrament van de eucharistie (de communie) verbindt ons niet alleen met God maar ook met elkaar. De eucharistie versterkt de gemeenschap, in een gemeenschap vieren wij de eucharistie. Als je echter weinig in aanraking komt met de geloofsgemeenschap, zul je de onderlinge band minder ervaren. En de gemeenschap krijgt geen betekenis voor jou.

Het is belangrijk dat de kinderen vertrouwd raken met de 'familie van de kerk' (gemeenschap) waartoe zij behoren. Als zij samen met hun ouders – met enige regelmaat – deelnemen aan vieringen kunnen zij ervaren hoe het is om samen te zingen, te bidden en naar verhalen uit de Bijbel (het Woord van God) te luisteren. Een gemeenschap wordt de steunpilaar van hun leven.

Samen ter communie gaan geeft al heel sterk het gevoel van er bij te horen. Bovendien is de communie niet los te zien van de eucharistieviering in haar geheel. Als je weet wat er gebeurt, voel je je eerder thuis. Het is een uitdaging voor ons allen om onze kinderen erin te begeleiden. Het werk van vele mensen natuurlijk!!! Wij kunnen het niet alleen doen. Wij moeten samen werken om onze kinderen te begeleiden. Daardoor moeten wij eerst zelf de kennis hebben om het door te kunnen geven.

Rol van de gemeenschap

Voordat de kinderen hun eerste heilige communie doen, is er een periode van voorbereiding. De voorbereiding voor onze kinderen wordt verzorgd door onze werkgroep (Hartelijk dank voor deze groep!!!). Het betekent niet, dat de grote gemeenschap niet meer betrokken hoeft te zijn. Voor de kinderen die hun eerste communie doen, is het belangrijk dat ze zich thuis voelen.

De voorbereiding biedt aanknopingspunten om de kinderen kennis te laten maken met het geloof en de kerk. Zodat de werkgroep heeft plannen gemaakt dat de kinderen weten wat communie betekent. Het is nu aan de gemeenschap om een voorbeeld te geven wat gemeenschap betekent. Dit voorbeeld is niet alleen aan de kinderen gericht, maar ook aan hun ouders. De kinderen komen niet alleen naar de

kerk, maar met hun ouders. De ouders komen niet naar de kerk als ze zich niet in de kerk thuis thuis voelen.

Rol van de ouders

De kerkgemeenschap is opgebouwd door het individu en kleine gemeenschappen die wij gezin noemen (thuis). Daarin begint de geloofsopvoeding. In veel landen wordt het gezin ook wel een 'huiskerk' genoemd. Thuis wordt de basis gelegd voor een gelovig leven. Bij de voorbereiding van de eerste communie leren de kinderen veel. Het hunne als zij thuis gesteund en gestimuleerd wordt.

Het is natuurlijk een toetsing voor de ouders om iets van het geloof door te geven aan hun kinderen. Zoals ik eerder gezegd heb, wij kunnen alleen geven wat wij zelf hebben. Het is nu een uitdaging tegelijkertijd uitnodiging voor de ouders om mee te doen in activiteiten van de kerkgemeenschap waar ze iets uit kunnen halen voor de groei van het geloof. Hiermee nodig ik alle ouders uit om mee te denken over initiatieven om verdieping in het geloof (als jullie ideeën hebben, laat maar aan één van de priesters weten).

De parochie gemeenschap kan niet veel beginnen zonder de openheid en bereidheid van de ouders om mee te doen in het opbouwen en het verdiepen van het geloof. De kinderen kunnen niet veel uit deze bijzonder gebeurtenis halen zonder de steun en impuls van het gezin, hun huiskerk.

Andy

RK PAROCHIE DE VIER EVANGELISTEN OP INTERNET EN IN SOCIALE MEDIA

Website: <https://www.devierevangelistenamsterdam.nl>

Email: secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl

Email IPCI: ipci@devierevangelistenamsterdam.nl

Facebook: *Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam*

YouTube: *De Vier Evangelisten Amsterdam*