



Mededelingenblad van de Verrijzeniskerk

Eerste jaargang, nummer 9
september 2020
Versijnt maandelijks

De heer/mevrouw/familie.....

Contact met de pastoor.

Wilt u een gesprek met Pastoor Jebarus?

U kunt hem schrijven: Pieter Calandlaan 196 1069LA
Amsterdam

of mailen: andy.jebarus@donbosco.be

of bellen: 06 26841341

Geloofswegwijzers.

Soms kom je het wel eens tegen en dan zeg je dit spreekt mij aan, dit verwoordt wat ik ook aanvoel bij het geloof dat in mij leeft.

Zo was het een bepaalde dinsdag in het dagblad Trouw, een indrukwerkende column van de Amsterdamse filosoof Welmoed Vlieger.

Daarin was er een bepaalde passage die me zeer aansprak rond wat ze scheef over geloof.

Geloof leert je anders kijken.

Geloof is een teken van zwakte, omdat je ben opgehouden te denken dat je het allemaal op eigen kracht wel weet, kan en redt.

Geloof is: mensen hebben mensen nodig die je verder helpen met levensvragen.

Geloof is daarom vooral: mensen hebben God nodig. Geloof is: kijken naar een wereld verloren in schuld, niet met cynisme maar veruit bewogenheid, en juist daarom niet afzijdig kunnen en willen blijven.

-

Geloof is: groot zijn door klein te zijn, door dienend te zijn, door ook de ander het licht te gunnen.
Met vallen en opstaan.

Geloof is: zich niet mee laten nemen in collectieve neurose, in het verstikkende harnas van groepsdenken, maar enkeling durven zijn, dwars door het verlies van houvast heen.

Voor de gelovige is dit niet mogelijk zonder de geest van Christus.

Deze woorden troffen mij, het is als of je in een spiegel kijkt en je bewust wordt van hoe je gelovig in het leven staat.

Mag het jou ook even doen stil staan.....

Andy Jebarus

-

E u c h a r i s t i e v i e r i n g e het jaar

Zondag 30 augustus 22^{ste} zondag dor het jaar

Voorganger L. Blommers (woord en communiedienst)
+*Piwt Mazeland-Anne Demenius-spoelder*

Zondag 6 September 23^{ste} zondag door het jaar

Celebrant Pastoor H.Fonck
+*Pieter Lommerse-Fam.Koerts-*
Anne demenius-spoelder

Zondag 13 September 24^{ste} Zondag door het jaar

Celebrant Pater G.Wijers sss
+

Zondag 20 September 25^{ste} Zondag door het jaar

Celebrant Pastoor H.Fonck (latijn)
+

Zondag 27 September 26^{ste} Zondag door het jaar

Celebrant Pastoor A.Jebarus
+*Pieter Lommerse*

Zondag 4 Oktober 27^{ste} Zondag door het jaar

Celebrant Pastoor H.Fonck

-

Op iedere eerste zondag van de maand om 13.00u viert de Antilliaanse gemeenschap de eucharistie (in het Papiamento)

Iedere tweede zondag van de maand hebben de Chaldeeën (Iraakse christenen) om 16.00u een viering in een vorm van het Aramees.

Kostersgroep

Er moet in en rond de kerk veel werk verzet worden.

De taak van de kosters.

Je zorgt ervoor dat de pastor ongestoord aan de dienst kan beginnen.

Je bent praktisch bezig en voortdurend op de achtergrond aanwezig.

Dit betekent o.a. dat de koster zorgt voor deuren openen, op altaar dekkleed verwijderen, verwarming en lampen aan, boekjes verzorgen, kaarsen aansteken, klokken luiden, microfoons en versterker goed afstellen, de buitendeur om 9.15 u (in Corona 9.30 u) openen.

In de sacristie de liturgische kleding in de juiste kleur klaar hangen en op de credenstafel op volgorde deponeren. De altaar benodigdheden uit de kluis halen zoals doos met kelk en pateen, schaal voor de hosties, schaaltje met 2 kannetjes, wijn , lessenaar, bel, sleutel voor tabernakel, schaal voor water.

Regelmatig wijwater vernieuwen

-

Bovendien verleent de koster hand en spandiensten bij onverwachte situaties.

Wanneer een gastpastor voorgaat, is de koster gastvrouw/heer, maakt hem wegwijs.

In de winter als er sneeuw ligt een pad maken naar de kerkingang.

Daarnaast zijn er nog speciale werkzaamheden bv voorbereidingen voor kerstfeest, as-woensdag, Goede Week, Paaswake, Pasen, verder alle feestdagen door het jaar.

Anderen dingen moeten geregeld worden met uitvaart, huwelijk, doop.

Er wordt in de gaten gehouden wanneer er miswijn, hosties, kaarsen, paaskaars, missaaltjes besteld moeten worden. Er voldoende voorraad is.

Afspraak maken wanneer het gebracht kan worden het verzorgen/ophalen bij de drukker van het goede nieuws

Wassen, strijken en verzorgen van liturgisch witgoed.

Poetsen van het zilver.

Doordat koster rondloopt om alles in orde te brengen, is dan voor en na de misviering makkelijk aanspreekbaar wanneer men iets wil weten of pastores wil spreken.

Je bent de eerste vraagbaak voor de kerkganger.

-

We zijn als eerst aanwezig en sluiten als laatste weer af, na controle of alles in orde is een baan met inhoud en een verantwoordelijke taak in het huis van God.

Namens de kosters groep.
Benneke, Herman, Ineke

Aan het woord is Jos van Velzen, de 'alleskunner' van ons koor. (Geef Jos iets wat kapot is bv, geheeld komt het terug..)

Jos vertelt:

Ik ben in Amsterdam Zuid geboren, in een buurt waar je alleen mocht wonen als je Katholiek was (Papendorp). Hij ging (na de geboorte van een zusje) naar de Kakschool (kleuterschool voor jongens en meisjes). Ging met 6 jaar naar de "deftige" Theodoriusschool. Jos z'n oom was koster in de Vredes kerk waar Jos ook mocht komen helpen, misdienaar, akolyth (hielp 6 dagen in de week)zijn Jos vond misdienaar zijn geweldig.

Ging zelfs met z'n neefje (toen Jos 11 jaar was) tijdens de vakantie in Wijk aan Zee vragen of ze misdienaar mochten worden in Heliomare.

Met open armen werden ze ontvangen, volgepropt ,door de zuster in de keuken, met lekkere dingen.

Iedere dag "dienden" ze 5 missen.

Deden dit 3 jaar.

In de 5e klas (nu groep 7) wilde Jos onderwijzer worden. Op advies van z'n vader ging Jos naar het Ignatiuscollege. Maar in klas 4 ging hij van deze school, wilde niet meer onderwijzer worden en solliciteerde bij NIPO op kantoor.



Werd daar aangenomen om een half jaar later in militaire dienst te gaan.

Toen Jos 16 jaar was moest hij van z'n vader op dansles. Met z'n zusje togen ze naar dansles in de Boemerang. Jos danste met n zekere Anneke, ging met haar wandelen bracht haar naar huis. Het moment waarop hij Anneke voor het eerst zoende kan Jos zich nog heel goed herinneren. Het is het mooiste moment in zijn leven!! vertrouwt hij me toe(Trouwde met haar).

Na militaire dienst werkte hij bij de NIPO tot hij n advertentie zag voor gymleraar bij de ASKO. Werd (1971) op drie scholen benoemd. Men vroeg hem onderwijzer te worden (Gregoriusschool, nu De Bron). Is daar tot aan zn pensioen gebleven: 25 jaar voor de klas, 9 jaar directeur.

Jos en Anneke zijn al heel lang actief in het jeugdwerk Beide houden van jongeren. Zingen heeft Jos altijd leuk gevonden. Zat op het koor vd Kweekschool. Zong veel bij de kampvuren vd Scouting.

-

Het zingen bij ons koor vind Jos heel erg leuk.

Wij hopen nog heel lang van Jos zn zang, zijn voorlezen uit de missaal te kunnen genieten.

Het is bijzonder om zo'n fijne betrokken, hulpvaardige, praktische zanger in ons midden te hebben.

Bij gestaan door z'n lieve vrouw, z'n grote liefde Anneke.

COLOFON

Parochie van de Vier Evangelisten De Verrijzeniskerk

Onderstaande gegevens zijn slechts tijdelijk, totdat in de loop van het jaar de nieuwe gegevens bekend zijn.

Verrijzeniskerk

Louis Bouwmeesterstraat 76, 1065 KX Amsterdam

Tel. 020-615 20 48 of 06-2874 7588

h.marcusparochie.amsterdam@gmail.com

Contact met het parochiële team

heer H. Miedema miedemah@hotmail.com

06-2874 7588

Verhuur Ontmoetingsruimte of pastorie

Bel 06-2874 7588 of mail: miedemah@hotmail.com.

-

Bankrekeningen

Parochie:

Rabobank NL34 RABO 0139 9894 55

t.n.v. R.K. Parochie H. Marcus Amsterdam

Gezamenlijke Caritas: NL63 INGB 0004 9291 05 t.n.v.
Inter-parochiële Caritas Amsterdam-Slotervaart

Het kost niet zoveel
Iemand een glimlach te schenken
Of je hand op te steken
Voor een vriendelijke groet
Zoiets kan opeens de zon laten schijnen
In het Hart van de mens die je zomaar ontmoet.

Het kost niet zoveel
Om je hart wat te openen
Voor de mens om je heen in z'n vreugd en verdriet
Wees blij, dat je zo wat kan doen voor een ander
Of is die ander je naaste soms niet ?

Het kost toch zo weinig
Om een ander te geven
Iets, wat je zelf toch zo heel graag ontvangt
Liefde! Alleen maar door dat weg te schenken
Krijg je terug meer dan je verlangt.

-

Het kost niet zoveel
Een hand uit te steken
Om een ander een beetje behulpzaam te zijn
Een dankbare blik is vaak de beloning
Al was de moeite voor u maar heel klein.

Het kost maar heel weinig
Je arm om een schouder
Of alleen maar een zachte druk van een hand
't is vaak voor de ander of hij even
In een klein stukje paradijs is beland.

|

O, die vriendelijke glimlach
Dat eventjes groeten
Die arm om je schouder
De hulp die je bood
Het kost allemaal bij elkaar toch zo weinig
Maar in wezen is het ontzaglijk groot.