



Mededelingenblad van de Verrijzeniskerk

derde jaargang, nummer 1-2
Versijnt maandelijks
Januari februari 2022

De heer/mevrouw/familie.....

Contact met de pastoor.

Wilt u een gesprek met Pastoor Jebarus?

U kunt hem schrijven: Pieter Calandlaan 196 1069LA
Amsterdam

of mailen: andy.jebarus@donbosco.be

of bellen: 06 26841341

Het Nieuwe Jaar

In dit nieuwe jaar, 2022 na Christus, begint de R.K. kerk met een (nieuw)feest, nl. op 1 januari vieren we het hoogfeest van de "Moeder Gods": de maagd Maria wordt op deze dag vereerd als de moeder van God, zoals wij in de 2^{de} helft van het "wees gegroet" bidden...

Heilige Maria, moeder van God, bidt voor ons, zondaars,.....

Deze titel van Maria komt voort uit twee Oecumenische concilies aan het begin van het christendom n.l. het concilie van Ephese (431) en het concilie van

Chalcedon(451),waarin de toenmalige concilievaders en patriarchen bepaalden dat Onze Heer Jezus Christus twee naturen in zich heeft "n.l.de menselijke natuur en de goddelijke natuur en uit deze laatste komt de titel van Maria: moeder van God, voort. Iedere zondag en ieder hoogfeest belijden wij, Katholieke christenen, dan ook in de eucharistieviering dat wij dit geloven(credo) en Belijden(confessio).

Het credo werd door paus Benedictus VIII in 1022 in de eucharistieviering ingevoerd (dus nu precies 1000 jaar geleden) Zo gaat de kerk ons voor in een open visie op de Wereld n.l.in het hoogfeest van "de openbaring des Heren"(Drie Koningen) vieren wij dat Jezus Christus niet alleen voor Israel (de joden) of voor de gelovigen(de christenen)gekomen is maar ook voor de heidenen: de mohammedanen,

de boeddhisten, de hindoes en ook voor de niet gelovigen(nu de onkerkelijke meerderheid in Nederland) De drie wijzen uit het oosten staan voor deze heidenen.

Zo zegt ons de antwoordpsalm 72 op Driekoningen: alle volken der aarde huldigen U Heer! Of zoals de 2^{de} lezing ons zegt: dat de heidenen in Christus Jezus mede -erfgenamen zijn, mede-leden en mede-deelgenoten van de belofte, door middel van het evangelie (brief van de H.Paulus aan de Efeziërs).

Namens het kerkbestuur wens ik U allen een gezond(!),blij en gezegend 2022 toe.

Pastor H.Fonck

VANUIT HET PAROCHIEËLE TEAM

Coronamaatregelen

Helaas hebben we weer te maken met een nieuwe coronagolf, die besmettelijker is dan de voorgaande. De bisschoppen hebben geadviseerd dat we hier weer zeer voorzichtig mee moeten omgaan. Voorlopig gelden de door de bisschoppen genoemde maatregelen t/m 14 januari, maar het is op dit moment niet zeker of die verlengd zullen worden. Het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen binnen de kerk wordt weer verplicht gesteld, evenals het op anderhalve meter afstand nemen bij het gaan zitten. Ook is er weer sprake van een maximum aantal bezoekers. Voor onze kerk is dat 45 personen.

Daarnaast adviseren de bisschoppen het reserveringssysteem en/of het registratiesysteem weer in te voeren. Tenslotte noemen de bisschoppen het zingen in de kerk als aandachtspunt. Maximaal vier zangers en geen samenzang worden onder andere genoemd. De gehele brief met maatregelen kunt u op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam of op die van de Vier Evangelisten vinden. Wij realiseren ons dat dit weer bijzonder vervelende maatregelen zijn, maar we gaan ervan uit dat iedereen de noodzaak ervan begrijpt. Wij wensen u veel sterkte toe bij het zich weer aanpassen aan deze maatregelen.

Samenwerking parochies

De parochies van de Vier Evangelisten, waarbij ook de Verrijzeniskerk behoort en de Emmaüsparochie uit Oud-West gaan per 1 februari geheel samenwerken. Inmiddels zijn er al gezamenlijke bestuursvergaderingen geweest en functioneert het samenwerkingsverband in oprichting goed. Het doel is in de nabije toekomst tot een fusie te komen.

Afscheid

De vicevoorzitter van het bestuur en ook lid van ons parochiële team, Hans van der Straeten, heeft gemeld dat hij de bisschop heeft verzocht zijn benoeming als bestuurslid per 1 februari aanstaande niet meer te verlengen. Hij heeft het bestuurlijke werk altijd met veel inzet en overgave gedaan, maar hij heeft behoefte aan meer vrije tijd. Voor ons parochiële team betekent dit dat hij ook hier zijn activiteiten gaat stoppen. Ook zal hij als redactielid van ons Mededelingenblad terugtreden. Wij zullen zijn inbreng missen, maar we wensen hem en zijn vrouw veel goede jaren toe, in een hopelijk goede gezondheid.

Pastor

Onze pastor van de Vier Evangelisten, Andy Jebarus, heeft aangegeven na een periode van ziekte zijn pastorale taken weer voorzichtig op te gaan pakken.

Zijn bestuurlijke taken worden voorlopig nog waargenomen door enkele bestuursleden en leden van de Salesiaanse gemeenschap.

EUCHARISTIEVIERINGEN

De misintenties worden tijdens de vieringen voorgelezen.

Zaterdag 1 Januari Feest van de Moeder Gods Maria

Celebrant Pastoor H.Fonck

Zondag 2 Januari Openbaring van de Heer Drie Koningen

Celebrant Pastoor H.Fonck

Zondag 9 Januari Doopsel van Christus

Voorganger L.Blommers

Zondag 16 Januari 2^{de} Zondag door het jaar

Celebrant Pastoor H.Fonck/vervanger (latijn)

Zondag 23 Januari 3^{de} Zondag door het jaar

Celebrant Pastoor A.Jebarus

Zondag 30 Januari 4^{de} Zondag door het jaar

Celebrant Pastoor H.Fonck

Woensdag 2 Februari Opdracht van de Heer
Celebrant Pastoor A.Jebarus

Zondag 6 Februari 5^{de} Zondag door het jaar
Celebrant Pastoor H.Fonck

Zondag 13 Februari 6^{de} Zondag door het jaar
Voorganger L.Blommers

Zondag 20 Februari 7^{de} zondag door het jaar
Celebrant Pastoor H.Fonck/vervanger (latijn)

Zondag 27 Februari 8^{ste} Zondag door het jaar
Celebrant Pastoor A.Jebarus

Aswoensdag 2 Maart 10:00 uur
Celebrant een der Salesianen

**Zondag 6 Maart 1^{ste} Zondag van de
veertigdagentijd**
Celebrant Pastoor H.Fonck

Enkele RK feestdagen toegelicht

Het lijkt interessant om voor de komende twee maanden eens aandacht te schenken aan een aantal bekende, maar ook minder bekende katholieke feestdagen. Hopelijk heeft u er wat aan.

Maria Moeder van God

Datum: zaterdag 1 januari 2022

Op deze dag viert de Rooms-Katholieke Kerk dat Maria, uit wie Jezus werd geboren, waarachtig moeder van God is (Theotokos). Het feest van de Heilige Maria, Moeder van God ("*Sanctae Dei Genetricis Mariae*" in het Latijn) is een hoogfeest binnen de Rooms-Katholieke Kerk dat valt op **1 januari**, de octaafdag van [Kerstmis](#). Het is een van de verplichte feestdagen.

Presentatie van Christus in de Tempel (Maria Lichtmis)

Datum: woensdag 2 februari 2022

Ieder jaar op 2 februari, veertig dagen na [Kerstmis](#). Bij de 'Presentatie van Christus in de Tempel' herdenken de orthodoxen en rooms-katholieken dat Maria, de moeder van Jezus, naar de tempel ging voor het verplichte offer na de geboorte van haar zoon. In het oude Israël was het gebruik dat moeders zich in de tempel zuiverden, veertig dagen na de geboorte van hun kind. Ze offerden bij deze gelegenheid een lam en

twee duiven. Voor de kalenderhervorming van 1969 heette het feest in katholieke kring: Maria Lichtmis (ook 'Candlemas').

Maria Lichtmis of kortweg Lichtmis is een christelijk feest dat op 2 februari gevierd wordt. Het is de herdenking van de Opdracht van de Heer in de Tempel en het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de geboorte van Jezus volgens de Joodse wet (zoals beschreven in Leviticus, hoofdstuk 12) moest brengen; vandaar de Latijnse naam Purificatio Mariae. Het is de laatste feestdag waarvan de datum verbonden is aan die van Kerstmis. In de Oosterse kerken wordt het feest zoals alle feesten dertien dagen later gevierd, dus op 15 februari.

Gebruiken

Op Maria Lichtmis worden traditioneel kaarsen gewijd en een kaarsenprocessie gehouden vóór de mis; vandaar de naam lichtmis. In veel talen verwijst de naam van het feest rechtstreeks naar kaarsen: (Zweeds: Kyndelmisse, Frans: Chandeleur). Het is tevens de traditie dat er op Maria Lichtmis pannenkoeken gegeten worden. Dit wordt uitgedrukt in het gezegde: *Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt haar pannetje warm*. Patroonsfeest Lichtmis is ook de datum van het patroonsfeest *Sedes Sapientiae* van de Katholieke Universiteit Leuven, waarvan Maria de patroonheilige is.

Driekoningen

Datum: donderdag 6 januari 2022

'Driekoningen', 'Epifanie' of 'Openbaring van de Heer' is een christelijke feestdag die elk jaar op 6 januari wordt gevierd. Op deze dag vieren de christenen het bezoek van drie wijzen aan het kind Jezus in Bethlehem. Een wonderlijke ster heeft hen tot hem geleid.

'Driekoningen' is een typische benaming van het volk. Het wijkt af van hetgeen er in het [evangelie volgens Matteüs](#) staat. Hierin is geen sprake van koningen maar van wijzen, en bovendien wordt er geen aantal genoemd. In de negende eeuw kregen de drie 'koningen' ook een naam: Gaspar, Melchior en Balthazar. Zij werden als vertegenwoordigers van de drie mensenrassen en van de drie toen bekende werelddelen aangezien. Dit is in overeenstemming met het evangelie, immers niet alleen het oude Godsvolk, de joden, maar alle volken, dus ook de heidenvolken, zijn geroepen tot de heerlijkheid van het beloofde Godsrijk.

Rond het feest van 'Driekoningen' bestaan er van oudsher vele volkse gebruiken. Een aardig gebruik is dat de kinderen op of rond 'Driekoningen' - verkleed als Gaspar, Melchior en Balthazar - van huis tot huis Driekoningenliederen gaan zingen en hiervoor van de

toehoorders wat zakgeld of snoep krijgen. Een gebruik in nog veel gezinnen was, dat men een boon stopt in het deeg van koek of oliebollen: wie de boon vindt in zijn koek of oliebol mag die dag koning zijn en het menu samenstellen. Een ander gebruik is het houden van volkse spelen en optochten. In sommige streken in Vlaanderen is het Driekoningenfeest uitgegroeid tot een carnavalesk, uitbundig volksfeest. Met dit feest wordt ook de kersttijd besloten.

Weerspreuken

"Als 't Driekoningen is in het land, stapt de vorst in het Vaderland."

"Zoals de wind op Driekoningen staat, staat hij bijna het hele jaar."

"Wie water drinkt dat op 6 januari rond middernacht uit een bron is geschept wordt de komende 7 jaar niet ziek."

"Zet met Driekoningen ramen en deuren open, want wind met Driekoningen brengt zegen."

"Met Driekoningen lengt de dag, zoveel een geitje springen mag."

"Als het op Dertiendag (13e dag na kerst = Driekoningen) vriest, vriest het zes/dertien weken lang."

"Driekoningen doet de dagen lengen en de nachten strengen."

"Met Driekoningen lengen de dagen een haneschreeuw."

"Op Driekoningen zijn de dagen gelengd, gelijk een ruiter op z'n peerd sprengt."

Doopsel van Jezus

Datum: zondag 9 januari 2022

Met het 'Doopsel van Jezus' (ook: 'Doop van de Heer') wordt door de katholieke en anglicaanse kerk de [doop van Jezus](#) in de Jordaan door Johannes de Doper herdacht en wordt de kerkelijke kersttijd afgesloten. De doop van Jezus wordt gevierd op de zondag na [Driekoningen](#). In de katholieke kalender van vóór het Tweede Vaticaans Concilie werd de doop van Jezus gevierd op 13 januari, 8 dagen na Driekoningen. In de katholieke kerk is de eerste dag na de 'Doop van de Heer' de eerste dag van de tijd door het jaar. In de Anglicaanse Kerk valt de eerste normale dag van het jaar direct na [Maria Lichtmis](#) (2 februari).



Heilige Blasius (Sint Blasius)

Datum: 3 februari 2022

Blasius, een Armeens bisschop, werd omstreeks 300 gevangen genomen en gefolterd met wolkammen en daarna volgde onthoofding te Sebaste (Armenië) in 316.

Gedurende zijn gevangenschap was hij geketend opgeborgen in een gewelfde kerker, maar kon wel bezoek ontvangen. Op een dag kwam er een vrouw met haar kind. Haar zoontje dreigde te stikken in een vissengraat die in zijn keeltje was blijven hangen. Na een korte aanraking door Blasius kwam de vissengraat weer vrij en sprong de keel uit.

De naamdag van Blasius wordt in de katholieke kerk gevierd op 3 februari, in de orthodoxe kerken op 11 februari. Patroon van: hen met keelaandoeningen, variërende van hoestje en keelpijn tot bof en astma.

Weerspreuken

*"Als 't op St. Blasius regent of waait,
zeven weken dat de wintermolen draait."*

*"Blasius is een koud manneke,
Apollonia (9 februari) een koud vrouwke."*

Heilige Dorothea (Sint Dorothee)

Datum: zondag 6 februari 2022

Maagd en martelares. Legendarische heilige, die te Caesarea in Cappadocië onder Diocletianus de marteldood zou zijn gestorven in 311. De legende vertelt dat Dorothea op weg naar het schavot de naam van Jezus riep. Een jongeling, genaamd Theophilus, spotte en zei tot haar dat hij zich zou bekeren als hij bloemen en vruchten uit de tuin van haar bruidegom zou ontvangen. Daarop verscheen er een engel en bracht een korf vol bloemen en vruchten naar de jongeling. Daarop knielde hij neer en bekeerde zich tot het christendom. Diocletianus werd daar zo kwaad om, dat hij Theophilus samen met Dorothea liet onthoofden.

Patrones van vrouwen in barensweeën, bloemenverkopers, fruithandelaars, tuinlui, bruiden, bierbrouwers, stervenden en pas gehuwden. Patrones tegen valse beschuldigingen en armoede.

Weerspreuk

"Sint Dorothee brengt meestal snee."

Heilige Matthias (Sint Matthijs)

Datum: donderdag 24 februari 2022

Heiligendag, die jaarlijks op 24 februari valt, behalve in een schrikkeljaar, dan wordt het 25 februari.

Na de Hemelvaart van Christus werd Matthias tot

apostel gekozen in plaats van Judas. Hij heeft het geloof eerst in Judea en later in Ethiopië verkondigd. In het jaar 63 is hij door de heidenen gestenigd en met een bijl vermoord. Keizer Helena gaf een deel van de relieken van de heilige apostel als geschenk aan bisschop Agritius van Trier (262-332). Het hoofd wordt in de Maria Maggiorekerk in Rome bewaard.

Patroon van: slagers, suikerbakkers, smeden, kleermakers. Patroon tegen: kinkhoest, pokken, onvruchtbaar huwelijk. Patroon voor: schoolbeginners.

Weerspreuken

*"St. Matthijs breekt het ijs,
maar wil het ijs niet breken,
dan vriest het nog 6 weken."*

*"Als St. Matthijs geeft sneeuw en ijs,
dan kan men verwachten,
het zal vriezen nog veertig nachten."*

Gedichtje

*Wat denkt U, Heer,
Van Spint en Luis,
Horen wij bij U niet thuis?
Wij worden bestreden alle dagen,
Mogen wij U nou iets vragen?
Geef ons nou voor ene keer
Een echt luizenleven, Heer*

Gedicht over dieren geschreven door
Luisteraars van Pastoor Raadschelders



AGENDA

Activiteiten januari/februari

Zondag 2 Jan en 2 Feb

Op iedere eerste zondag van de maand om 13.00u viert de Antilliaanse gemeenschap de eucharistie (in het Papiamento)

Zondag 9 Jan en 6 Feb

Iedere tweede zondag van de maand hebben de Chaldeeën (Iraakse christenen) om 16.00u een viering in een vorm van het Aramees.



COLOFON

Parochie van de Vier Evangelisten De Verrijzeniskerk

Onderstaande gegevens zijn slechts tijdelijk, totdat in de loop van het jaar de nieuwe gegevens bekend zijn.

Verrijzeniskerk

Louis Bouwmeesterstraat 76, 1065 KX Amsterdam

Tel. 020-615 20 48 of 06-2874 7588

h.marcusparochie.amsterdam@gmail.com

Contact met het parochiële team

heer H. Miedema miedemah@hotmail.com

06-2874 7588

Verhuur Ontmoetingsruimte of pastorie

Bel 06-2874 7588 of mail: miedemah@hotmail.com.

Bankrekeningen

Parochie:

Rabobank NL34 RABO 0139 9894 55

t.n.v. R.K. Parochie H. Marcus Amsterdam

Gezamenlijke Caritas: NL63 INGB 0004 9291 05 t.n.v.
Inter-parochiële Caritas Amsterdam-Slotervaart

|