

HET VIERTJE

Informatie over de week van 24 oktober – 6 november 2020

Dertigste zondag door het jaar

Ex., 22,20-26 1 Tess., 1, 5c-10 Mt., 22, 34-40

Ter overdenking

“Beste broeders en zusters, vandaag sluiten we onze catechese over het gebed af door nog een keer naar de Psalmen te kijken. In het Psalter blijkt gebed essentieel te zijn voor een goed en werkelijk menselijk leven, dat onze stappen leidt volgens Gods wil en ons leert de strikken van het kwaad te vermijden. Oprecht gebed stelt ons in staat, zelfs in tijden van grote nood, de werkelijkheid met Gods ogen te zien en met mededogen en respect naar onze broeders en zusters te kijken. In de Psalmen versmelten persoonlijk en gemeenschappelijk gebed, en lofprijzing van God gaat samen met zorg voor anderen, vooral de armen en behoeftigen. Zelfs de Psalmen die het meest persoonlijk en persoonlijk lijken, werden gebeden in de liturgie van de Tempel en in de synagogen, en daarna in de vergaderingen van de vroegste christelijke gemeenschap. Ze herinneren ons eraan dat gebed elk aspect van ons leven in deze wereld moet omvatten. Soms begint gebed in onze kerken, maar leidt het ons er vervolgens toe anderen te dienen in de straten van onze steden. Op andere momenten ontstaat het gebed midden in ons dagelijks werk en vindt het zijn voltooiing in de liturgie van de Kerk. Mogen we leren om de Psalmen bewuster te bidden, door hun stem de onze te laten worden, terwijl we proberen te groeien in liefde voor God, vertrouwen in de vervulling van zijn reddingsplan en naastenliefde voor al onze broeders en zusters.” (Paus Franciscus tijdens de algemene audiëntie van 21 oktober 2020)

Corona en de Heilige Mis

- *Reserveren is nu nodig, omdat slechts 30 mensen tot de dienst mogen worden toegelaten.* Reserveren moet telefonisch: op dinsdag en vrijdag tussen 9:00 uur – 10:30 uur en tussen 15:00 – 17:00 uur; telefoonnummer: 020-6191766.
- Aanmelden bij de deur is vereist. Dit om het aantal aanwezigen te kunnen tellen, om de gezondheidsvragen te kunnen stellen en om mensen te wijzen waar ze kunnen zitten, dit in verband met de 1 ½ meter afstand die in acht moet worden genomen.
- Na drie weken zijn alle gegevens omtrent gezondheid vernietigd
- Dringend advies: doe in de kerk een mond-neuskapje op en gebruik desinfecterende handgel. Neem een kapje en een flesje gel mee. Eventueel kunt u een kapje bij binnenkomst van ons krijgen.
- Alleen voorganger en cantor zingen.

Aanbidding in de St. Pauluskerk

Elk weekend van zaterdagavond om 21.00 uur tot zondagmorgen 8.00 uur.

R.K parochie De Vier Evangelisten op internet en in sociale media

Website: <https://www.devierevangelistenamsterdam.nl>

Facebook: Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam

Youtube: De Vier Evangelisten Amsterdam

Misvieringen dagelijks in de St. Pauluskerk/wintertijd

- Maandag t/m Vrijdag om 11:00 uur
- Zaterdag om 19:00 uur
- Zondag om 10: 00 uur

Na de Mis op woensdag en vrijdag is er gelegenheid om samen de rozenkrans te bidden.

Voorlopig is het kerkgebouw onverwarmd. Zorg ervoor dat u zich warm kleedt.

De eerder aangekondigde doop, eerste communie en vormsel van **Raoul Immanuel Sardi MacDonald** wordt uitgesteld naar een latere datum.

Voorgangers van de vieringen van de komende weekenden

- Zaterdag 31 okt. : pater Andy
- Zondag 1 nov. : pater Begheyn
- **Maandag 2 nov. : pater Luc**
Allerzielenviering om 19.00 uur
- Zaterdag 7 nov. : pater Luc
- Zondag 8 nov : pater Luc

Pater Andy is afwezig tot en met 26 oktober.

Intentie op het weekend 24-25 oktober

- Voor een bijzondere intentie
- Cor Harte
- Nico Smiers
- Alex Jansen
- uit dankbaarheid voor een geslaagde oogoperatie,
- uit dankbaarheid voor God
- uit dank aan heilige Antonius

‘Van Allerheiligen tot Kerstmis. Bidden in tijden van afstand en verwachting’

Dit nieuwe boekje, waarvan een aantal exemplaren gratis aan de parochies zal worden verstrekt, zo schrijft het bisdom, bevat verhalen van onder anderen cabaretier Herman Finkers, zuster Anima Christi en pater Anselm Grün.

COLOFON *Het Viertje* nwmdullemans@gmail.com

Het Evangelie van Mt., 22,34-40

Adriaan Decooman

Het Evangelie van deze zondag (de 30e door het jaar): daarin krijgt Jezus de zo te noemen derde vraag of kwestie voor de voeten geworpen: ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’.

De huidige vraag: over het grootste gebod in de Wet, wordt door de Farizeeën gesteld, en ze is duidelijk als een strikvraag bedoeld om Hem op de proef te stellen. Want volgens die vraagstellers (de Farizeeën) moest elk gebod gehoorzaamd worden en moesten zij alle even zwaar wegen. En er waren nogal wat wetsbepalingen: 613 in totaal: waarvan 248: geboden en 365 verboden.

Jezus' antwoord is diepgeworteld in de traditie van zijn volk. Het mag dus gerust 'geniaal' genoemd wordt. Want Hij verbindt een gebod dat in Dt., 6,4 staat met wat in Lv., 19,18 als opdracht gegeven wordt: Dt 6,4-5: "Luister, Israël: de Heer, onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten." Uit het boek Lv., 19,18: "Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer."

'Luister Israël = *Sjema Israël*: dit is het gebed waarmee iedere vrome Jood zijn dag begint.

En beide acht Jezus gelijkwaardig. De kern van deze opvatting is dat het in beide om een gebod van de liefde gaat. Dat is het gelijkwaardige. Zo blijkt dat men de liefde tot God niet mag uitspelen tegen de liefde tot de naaste of omgekeerd.

En Jezus voegt er nog iets aan toe: "Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in Wet en Profeten staat." Dat betekent dat in de verbinding van deze twee geboden heel het Joodse geloof is samengevat. Het is de kapstok waaraan alles ophangt. Als de liefde er niet is hangen alle geboden eigenlijk in de lucht. (Herinneren wij ons hier Paulus in 1 Kor 13: het Hooglied van de liefde: "had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan ... of: ik zou niets zijn").

De Wet en de Profeten: ze blijven dus volgens de Jezus van het Matheus Evangelie bestaan. Reeds eerder in de Bergrede heeft Jezus getuigd dat hij "niet gekomen is om Wet en Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen" (Mt., 5,17) En waardoor wordt die vervulling gebracht? Door de liefde! "De Wet en de Profeten wilden eigenlijk het leven mogelijk maken. Jezus stelt nu dat dit pas mogelijk is, als er een liefdevolle mentaliteit aanwezig is."

Paulus heeft dat kernachtig uitgedrukt: 'Liefde vervult de hele Wet' (Rom., 12,10 ook Gal., 5,14).

De twee voornaamste geboden vormen dus de samenhang en de bevestiging van alle andere geboden.