

HET VIERTJE

Informatie over de week van 02-09 oktober

27^e zondag door het jaar B

Gen. 2,18-24

Hebr. 2,9-11

Mc. 10,2-16

TER OVERDENKING: *Wat maakt je GELUKKIG?*

Ze vroegen de profeet of geloven gelukkig maakt.

Hij keek hen met zachte blik aan. “Geloven en geluk zijn als een boom die langzaam groeit. Zijn wortels gaan diep in de onzichtbare grond en zijn kruin groeit in de vrije ruimte. In de grond vindt hij houvast. Zijn wortels helpen hem de stormen van het leven te doorstaan. En bovenal ontstaan in de grond onzichtbare verbindingen met andere bomen en met ongekende levensvormen. In zijn kruin ontvangt hij de meest rare gasten, insecten, vogels en dieren allerhande. Zij hebben hem nodig en hij heeft hen nodig.

Als de boom zijn wortels verwaarloost, wordt zijn kruin te zwaar en zal hij bij de eerste grote storm breken. Maar nog voor een storm hem velt, zullen zijn gasten hem schade toebrengen en uitputten omdat er onvoldoende herstel gebeurt vanuit zijn wortels. Als hij daarentegen zijn kruin verwaarloost en zich enkel richt op de grond mist hij het zonlicht en de lucht en sterft hij af nog voor hij vruchten kan dragen. Zo is het ook met de mens. De verleidingen zijn talrijk. Uitsluitend genieten van wat het leven biedt aan lekkers en schoons, aan rijkdom en aanzien, kan blind maken voor het belang van de onzichtbare grond. Ik zeg u: deze mens zal zijn gasten niet vertrouwen, omdat ze hem schade kunnen toebrengen en hij zal het geluk van hun dankbaarheid niet kennen. Blijf bidden tot de onkenbare grond, waar de dood lijkt te heersen. In werkelijkheid ervaar je er de volheid van het leven en wordt de onvermijdbare schade in je leven er hersteld.

Je zult enkel nog verlangen om die volheid te delen en dat zal je gelukkig maken. Geef vriendschap aan iedere mens die je ontmoet, bezoek de zieke en eenzame, geef voedsel die honger heeft en geef een rustplaats aan wie

geen rust vindt. Dat maakt gelukkig.” (bron: *Hendrik Van Moorter, In Tussendoor, augustus 2017, p.3*)

MISVIERINGEN DAGELIJKS IN DE ST. PAULUSKERK

- Maandag t/m vrijdag om 11:00 uur (Na afloop hiervan is er altijd een luisterend oor en een kopje koffie of thee)
- Zaterdag om 19.00 uur
- Zondag om 10.00 uur

VOORGANGERS VOOR DE KOMENDE WEEKENDEN

- 09 oktober : pater Luc
- 10 oktober : pater Luc
- 16 oktober : pater Simon
- 17 oktober : pater Simon
- 23 oktober : pater Luc
- 24 oktober : pater Luc
- 30 oktober : pater Simon
- 31 oktober : pater Simon

GOED NIEUWS! *Anderhalve meter regel komt te vervallen*

Naar de aanleiding van de persconferentie van het kabinet op 14 september 2021 hebben de Nederlandse bisschoppen de versoepelingen in de katholieke kerken aangepast. Vanaf dit weekend 25 september:

- ✓ **Mogen we weer zingen** tijdens de heilige Mis zoals we gewoon waren voor de coronatijd.
- ✓ **Anderhalve meter regel komt te vervallen.**
- ✓ **De heilige Communie mag weer op de hand gegeven worden.**
- ✓ **Na de viering mogen we weer koffie drinken.**

Overige regels in verband met corona die per 25 september 2021 blijven gelden:

- Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende ventilatie van binnenruimtes.
- Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving etc. worden zoveel mogelijk beperkt. De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud, blijft gehandhaafd.

- Biechten kan nog niet plaatsvinden in een biechtstoel. Er kan gekozen worden voor een biecht in een goed geventileerde ruimte.
- De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog gehandhaafd. Wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn.
- Bij een uitvaart kan weer besprenkeling van de kist bij de absolute plaatsvinden, mits vers water wordt gebruikt en mits besprenkeling ingehouden gebeurt en uitsluitend op de kist.
- Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden dan met het doorgeven van collectemandjes/-schalen, dus via collectebus bij de uitgang, een bankoverschrijving of een gift-app.
- Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale overheid te blijven worden gevolgd. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen.
- Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen volgen voor wat betreft gebruik van een mondkapje de regels van de overheid t.a.v. openbaar vervoer. (bron: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl)

MEDEDELINGEN

- **06 oktober KBO**, vanaf 12.00-16.00 uur

- **07 oktober MBvO**, vanaf 13.00-14.00 uur

- **08 oktober koorrepetitie** , vanaf 14.00-16.00 uur

- In deze oktober maand wordt elke zaterdag de Rozenkrans gebeden, om 16.00 uur. Wij bidden trouwens elke dag de Rozenkrans na de misviering van 11.00 uur

***Oktober is in de RK-Kerk de maand van de Rozenkrans. Dit gebruik stamt uit de 19e eeuw en werd vooral gepropageerd door paus Leo XIII. Het is een uitbreiding van het liturgische feest van Maria Koningin van de Rozenkrans op 7 oktober, Slag bij Lepanto (7 oktober 1571). De keuze van deze maand hangt samen met de liturgische gedachtenis van Maria van de Rozenkrans op 7 oktober. Deze viering werd ingesteld door de heilige paus Pius V in 1571. Hij had de christelijke overwinning van de Slag bij Lepanto toegeschreven aan het bidden van de Rozenkrans.*

INTENTIES: Uit dankbaarheid voor de goede uitslag van een broer (Annie Scheunhage)

COLLECTE+KAARSEN+INTENTIES (25-26 september): 284,08 euro

R.K PAROCHIE DE VIER EVANGELISTEN OP INTERNET EN IN SOCIALE MEDIA

Website: <https://www.devierevangelistenamsterdam.nl>

Facebook: *Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam*

YouTube: *De Vier Evangelisten Amsterdam* (elke zondag wordt de viering van 10.00 uur live gestreamd)

MARCUS 10,2-16

In het Evangelie van vandaag wordt de vraag gesteld of het een man vrij staat zijn vrouw te verstoten. Er wordt dus gesproken over de vraag: hoe kan ik mij ontdoen van de verplichtingen die ik bij mijn huwelijk ben aangegaan? Een eind maken aan het ja-woord, een verlangen met diepgaande gevolgen. Is dat ja-woord op de huwelijksdag niet het uitgangspunt voor het opbouwen van een hecht gezin? Een gezin waarop veel kinderen later vol dankbaarheid terugkijken. Maar, zoals wij allemaal weten, is de vraag uit Evangelie actueel. Wat is het christelijke huwelijk? Hoe ziet Jezus het verbond tussen man en vrouw? Jezus grijpt bij zijn antwoord op die vraag terug naar de eerste bladzijde van de Bijbel. Hij beziet de mens, man en vrouw vanuit de schepping. Hoe heeft de Schepper het samenleven van man en vrouw gewild? God heeft de man en de vrouw geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. In het christelijk huwelijk worden man en vrouw uitgenodigd om op God te gelijken. Zij maken als echtpaar God bij uitstek zichtbaar: 'Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw. En deze twee zullen één vlees worden.' Maar wat betekent nu: beeld zijn van God? De apostel zegt daar het volgende over: 'Niemand heeft ooit God gezien, maar in Jezus is God zichtbaar en tastbaar geworden.' Welnu, Jezus zegt: 'Ik ben niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen en mijn leven te geven als losprijs voor velen.' Er kan ook met recht gezegd worden, dat Hij weldoende rond ging. En ervaart menig kind het gelukkig samenleven van de ouders niet als een weldaad? Beeld van God zijn betekent dus: op Jezus lijken, weldoende leven. (bron: bezinning op het woord, oktober 2021)

******Een gezegende zondag******