

HET VIERTJE

Informatie over de week van 03-09 juli 2021

14^e zondag door het jaar B

Ez. 2,2-5 2 Kor. 12,7-10 Mc. 6,1-6

Ter overdenking: Begin bij mij!

***Heer, vernieuw uw Kerk
en begin bij mij.***

***Heer, bouw uw parochie op
en begin bij mij.***

***Heer, sticht overal op aarde vrede,
laat ons in contact met U komen
en begin bij mij.***

***Heer, breng uw liefde en waarheid bij alle mensen
en begin bij mij.***

(Dit anoniem gebed is afkomstig van christenen uit China. Het werd opgenomen in het Evangelisch liedboek van Duitsland.

EVANGELISCHE LANDESKIRCHE IN WÜRTTEMBERG, Evangelisches Gesangbuch.

Antwort finden in alten und neuen Liedern, in Texten und Bildern, Stuttgart, Gesangbuchverlag Stuttgart, 2017, 485. Uit het Duits vertaald door bisschop Lode Aerts)

Misvieringen dagelijks in de St. Pauluskerk

- Maandag t/m vrijdag om 11:00 uur (Na afloop hiervan is er altijd een luisterend oor en een kopje koffie of thee.)
- Zaterdag om 19.00 uur

- Zondag om 10.00 uur

Voorgangers voor de komende weekenden

- 10 juli 2021 : pater Simon
- 11 juli 2021 : pater Simon
- 17 juli 2021 : pater Luc
- 18 juli 2021 : pater Luc
- 24 juli 2021 : pater Simon
- 25 juli 2021 : pater Simon

De coronamaatregelen en de versoepeling

- Anderhalve meter (**1 ½**) afstand bewaren blijft voorlopig de basisregel voor alle kerkgangers.
- Gelovigen hoeven geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering.
- Aanmelden voor de viering bij de deur is volstaat.
- Na drie weken zijn alle gegevens vernietigd
- Alleen voorganger en cantor zingen.
- De uitreiking van de H. Communie blijft voorlopig zoals wij in coronatijd gewend zijn.

Mededelingen

- **Pater Luc** zal afwezig zijn vanaf 1 juli tot met 14 juli. Hij gaat op retraite naar Taizé.
- **Het Goede Nieuws**, ons driemaandelijks tijdschrift is uitgekomen. Een vriendelijk verzoek aan alle bezorgers om ons parochieblad op te halen om te verspreiden. Ze liggen voor u klaar in de ontmoetingszaal van de kerk. Alvast bedankt.
- **SAMENKERK**, het tijdschrift van het bisdom is ook verschenen. Exemplaren liggen voor de parochianen klaar.
- **Bijeenkomst van de koorleden** op woensdag 7 juli van 17.00 tot 19.00 uur in de ontmoetingsruimte van de pastorie.
- **Cirilo de Deus** zal voor enkele weken in onze parochie aanwezig zijn, waarna hij terugkeert naar Rome voor zijn studies.
- De misviering op **18 juli** zal door het koor van de Verrijeniskerk worden verzorgd. Het zal een gregoriaans gezang zijn.
- **Harrie de Geest** is op 2 juli overleden. De uitvaartdienst zal op 8 juli plaatsvinden hier in de Pauluskerk, om 11.00 uur is de uitvaartdienst.

- **Tonny van Teeffelen** is overleden. Zij was een koorlid van de Pauluskerk.

Vakantie...

Vakantie is tijd maken:

Tijd maken om gewoon goed te zijn,
Liefdevol en vriendelijk.

Tijd maken om te lachen
en om het leven met wat meer humor te kruiden.

Tijd maken om te luisteren
en zo beschikbaar te zijn voor anderen.

Tijd maken om stil te zijn,
niet uit angst voor een druk leven,
maar omdat de diepste waarden in stilte worden ervaren.

Tijd maken om na te denken,
want het is de mens onwaardig oppervlakkig door het leven te glijden
zonder kritisch oordeel over levensvisies die 'in de mode' zijn.

Tijd maken om te bidden,
bewust dat Gij, God, met ons leven begaan zijt.

Tijd maken om te beminnen en bemind te worden,
want het leven waarin enkel het verstand meespeelt doet ons geluk en dat
van anderen krimpen.

Tijd maken om iets moois te lezen,
te genieten van de mooie dingen die zo talrijk aanwezig zijn rondom ons –
als we ze willen zien tenminste.

De allerbeste vakantiedagen toegewenst!

(Bron onbekend)

Intentie

- Mariola Hillegonda Vroom (RIP)
- Harrie de Geest (RIP)
- Tonny van Teeffelen (RIP)

Collecte+kaarsen+intenties (26-27 juni): 288,13 euro

R.K parochie De Vier Evangelisten op internet en in sociale media

Website: <https://www.devierevangelistenamsterdam.nl>

Facebook: Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam

YouTube: De Vier Evangelisten Amsterdam (elke zondag wordt de viering van 10.00 uur live gestreamd)

Het evangelie van Marcus 6,1-6

Het verhaal over Jezus' mislukt optreden moet gelezen worden als een reflectie op **onze houding tegenover Jezus**. En wij? Waar staan wij? Die vraag is gericht tot mensen die Jezus al lang kennen, die alles over Hem (*menen*) te weten en die hebben uitgemaakt wat ze van Hem kunnen verwachten. Het is *die* houding die verhindert te zien dat God in Jezus spreekt en handelt. Door Jezus te weigeren, komen ze zelf ten val. Zo tekent Marcus **iedere** christen *als iemand van Jezus' vaderstad* die Jezus reeds kent sinds jaar en dag, die gehoord heeft van zijn wonderen en vertrouwd is met zijn onderricht en die telkens weer voor de vraag staat: **'Wie is hij voor mij?'** *"Wie dan niet het geloof kan opbrengen om in de onaanzienlijke, kwetsbare gestalte van de timmerman uit Nazareth de zoon van God te erkennen (Mc 15,49) sluit zichzelf uit. Er is geen weg naar God buiten de mens Jezus om. Ook nu komt Gods genade tot ons door Jezus en door mensen, die, zoals Hij, klein, kwetsbaar en weinig succesvol zijn, mensen die niet met een grote naam van elders komen, maar mensen die, te midden van ons, een uitnodiging zijn om God te herkennen in de alledaagse werkelijkheid."*

******Een gezegende zondag******