

## HET VIERTJE

Informatie over de week van 20-26 februari 2021

### De eerste zondag in de Veertigdagentijd Jaar B

Gen. 9,8-19 1 Petr. 3,18-22 Mc. 1,12-15

#### Ter overdenking

---

In zijn boodschap voor de Veertigdagentijd vraagt paus Franciscus om op weg naar Pasen Jezus in herinnering te houden, die “zich heeft vernederd, gehoorzaam werd tot de dood, tot de dood aan een kruis.” (Fil. 2, 8 “In deze tijd van bekering hernieuwen wij ons geloof, putten wij het ‘levende water’ van de hoop en ontvangen wij met een open hart de liefde van God, die ons verandert in broeders en zusters in Christus.” Hij schrijft in zijn boodschap dat “wij in de Paasnacht onze doopbeloften hernieuwen om dankzij de werking van de heilige Geest als nieuwe mannen en vrouwen herboren te worden. Maar de tocht van de Veertigdagentijd staat, zoals de gehele pelgrimstocht van het christelijk leven, geheel in het licht van de verrijzenis, die de gevoelens, de houdingen en de keuzes van wie Christus wil volgen, bezielt.” **Vasten, bidden, geven:** Paus Franciscus noemt vasten, bidden en geven een voorwaarde voor het laten zien van bekering in de Veertigdagentijd. “De weg van de armoede en onthouding (het vasten), de aandacht en zorgende liefde voor de gewonde mens (de aalmoes) en een dialoog in kinderlijk vertrouwen op de Vader (het gebed) maken het ons mogelijk een oprecht geloof, een levende hoop en een daadwerkelijke liefde voor te leven.” **Geloven, hopen, liefhebben:** De paus omschrijft in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd elk moment van het leven een tijd om te geloven, te hopen en lief te hebben. “Moge de oproep om de Veertigdagentijd te beleven als een tocht van bekering, gebed en samen delen, ons helpen, zowel als gemeenschappen als individuen, het geloof te doen herleven dat komt van de levende Christus, de hoop die door de adem van de Geest wordt bezielt, en de liefde waarvan de onuitputtelijke

bron het barmhartige hart van de Vader is”, aldus de paus. (bron: <https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl>)

## Misvieringen dagelijks in de St. Pauluskerk/wintertijd

---

- Maandag t/m vrijdag om 11:00 uur (*Na afloop hiervan is er altijd een luisterend oor en een kopje koffie of thee.*)
- Zaterdag om 19.00 uur
- Zondag om 10.00 uur

## Voorgangers voor de komende weekenden

---

- **27 februari 2021** : pater Luc
- **28 februari 2021** : pater Luc
- **06 maart 2021** : pater Simon
- **07 maart 2021** : pater Simon

- Na de Mis op de doordeweekse dag bidden we nog samen de **ROZENKRANS** in de kapel.

- Het **kerkgebouw ONVERWARMD**. Zorg ervoor dat u zich warm kleedt.

- Elk weekend **AANBIDDING in de Pauluskerk** van zaterdagavond om 21.00 uur tot zondagmorgen 8.00 uur.

Wil je graag **BIECHTEN**, aarzel niet een van de pastors aan te spreken of te bellen: 020-6191766

**\*\*Aanstaande zondag 21 februari** is er een **KINDERNEVENDIENST** voor de kinderen van 4-12 jaar oud in de ontmoetingsruimte georganiseerd en de **viering van 10.00 uur** wordt door **het nieuwe kinderkoor** van onze Parochie verzorgd.

**\*\*Bezinning en geestelijke voeding gedurende de Vastentijd in filmpjes op**

**Youtube:** [Geloven in Nieuw-West - YouTube](#)

Het eerste fragment kunt u nu al bekijken: <https://www.youtube.com/watch?v=l-DNbsuYRDE>

**CATECHESE VOOR DE TIENERS: op elke VIERDE ZONDAG van de maand**

**Beste jongeren,**

Vanaf deze maand zullen wij een catechese voor jullie (jonge tieners en misdienaars) organiseren na de zondagse viering van 10.00 uur. Deze

catechese wordt door een van priesters gegeven en wel in de vergaderzaal. Deze catechese zal 45 minuten duren. Daarna gaan we samen lunchen. Zodra jullie klaar zijn met lunchen mogen jullie gamen op Xbox, tafeltennis spelen, pingpong spelen en biljarten. Deelname is gratis. We kijken er naar uit om er met jullie een leuke zondagmiddag van te maken: **'leren, spelen en genieten'**, dat mogen jullie van zo'n zondagmiddag verwachten.

De eerste catechese is op **28 februari 2021** en zal door pater Simon worden gegeven.

## **VASTENACTIE 2021**

### **WERKEN AAN JE TOEKOMST**

---

#### **Wij steunen de volgende projecten tijdens de vastenperiode**

- 1. Beroepsopleiding voor kwetsbare groepen in Bangladesh:** Culturele tradities en sociale uitsluiting maken het voor kwetsbare mensen, zoals mensen met een beperking, vrouwen en minderheden extra zwaar om in Bangladesh een eigen inkomen te verdienen. Dit project biedt 125 mensen uit deze kwetsbare groep de mogelijkheid een beroepsopleiding te volgen. Dit heeft niet alleen impact op deze mensen, maar ook ruim 500 gezinsleden die van het nieuwe inkomen zullen profiteren.
- 2. Een weg uit de armoede voor kansarme jongeren in Zambia:** In Mbala, een van de armste platelandsdistricten in Zambia, wonen veel schoolverlaters en werkloze jongeren zonder enige beroepsopleiding omdat betaalbare beroepsopleidingen in het district ontbreken. Het project van de **Zusters van Heilig Hart** wil de armoede verminderen door kansarme jongeren een beroepsopleiding en daarmee toekomstperspectief te bieden.
- 3. Opleiding voor mensen met een beperking in Sierra Leone:** Mensen met een beperking in het arme en door burgeroorlog en ebola geteisterde Sierra Leone staan er slecht voor. Ze ondervinden discriminatie, velen van hen gaan niet naar school en blijven afhankelijk van hun familie. Het project van *Village of Hope*, een woon-, trainings- en werkcentrum voor mensen met een handicap, biedt faciliteiten en opleidingsmogelijkheden voor een groep mensen met een beperking uit het Kambia-district.

Steun aan de **VASTENACTIE** kan ook via dit rekeningnummer:

**NL 27 INGB 0007 0687 00** met vermelding **'VASTENACTIE'**

## Intenties

---

- a. Henk Janssens
- b. Frederika Maria Jansens van Vucht
- c. Eline Duivelshof
- d. Ernesting Paulina Semil
- e. voor overleden ouders Wilmsen

**Collecte+kaarsen+intenties (13-14 februari): 145.60 euro**

---

## Coronamaatregelen zijn nog steeds van kracht:

---

- *Reserveren is nodig, omdat slechts 30 mensen tot de dienst mogen worden toegelaten.* Reserveren moet telefonisch: op dinsdag en vrijdag tussen **9:00 uur – 10:30 uur** en tussen **15:00 – 17:00 uur**; telefoonnummer: **020-6191766**.
- Aanmelden bij de deur is vereist. Dit om het aantal aanwezigen te kunnen tellen, om de gezondheidsvragen te kunnen stellen en om mensen te wijzen waar ze kunnen zitten, dit in verband met de 1 ½ meter afstand die in acht moet worden genomen.
- Na drie weken zijn alle gegevens omtrent gezondheid vernietigd
- Dringend advies: doe in de kerk een mond-neuskapje op en gebruik desinfecterende handgel. Neem een kapje en een flesje gel mee. Eventueel kunt u een kapje bij binnenkomst van ons krijgen.
- Alleen voorganger en cantor zingen.
- Bij uitvaartdiensten zijn maximaal 100 mensen in het kerkgebouw toegestaan

## R.K parochie De Vier Evangelisten op internet en in sociale media

---

Website: <https://www.devierevangelistenamsterdam.nl>

Facebook: Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam

YouTube: De Vier Evangelisten Amsterdam (***elke zondag wordt de viering van 10.00 uur live gestreamd***)

## Het evangelie van Marcus 1,12-15

---

“Marcus gebruikt in het Grieks de krachtige term: de geest drijft Jezus de woestijn in. Alsof hij er innerlijk toe gedwongen wordt. Je zou denken dat Jezus eerst eens ging genieten van de Godservaring die hij bij zijn doop ontvangen had, en zich uitgebreid zou gaan koesteren in de warmte van Gods onvoorwaardelijke liefde. Maar hij moet naar de woestijn.” **Woestijn:** “Het oord dat wordt beheerst door demonen, het domein van de dood. Het leven dat God zijn Zoon heeft geschonken zich bewijzen in het territorium van de dood. De Geest dwingt Jezus om de hoogste ups en downs van het mens-zijn te doorleven.” **Veertig dagen:** “Jezus blijft veertig dagen in de woestijn. Dat is een beeld voor de veertig jaar die de Israëlieten door de woestijn hebben gezworven. Het volk is keer op keer voor de verleiding van Satan bezwaken. Jezus weerstaat de beproeving. Maar hoe Jezus wordt verzocht, vertelt Marcus niet. In plaats daarvan schildert hij Jezus’ verblijf in de woestijn met twee beelden: er zijn wilde dieren om hem heen en er zijn engelen die hem dienen.” **Wilde dieren en engelen:** “Deze beelden symboliseren de spanning waar Jezus aan blootstaat en die wij allemaal kennen. De spanning tussen de wilde dieren en de engelen, tussen onze driften en de Geest, tussen de agressie en de liefde, tussen het destructieve en onbeheersbare en het beschermende en tedere. We worden ons leven lang tussen deze twee polariteiten heen en weer geslingerd. Jezus is volledig mens, maar hij staat ook met één been in goddelijk gebied. Dat geldt ook voor ons.” **Jezus’ verblijf onder (= te midden van) de wilde dieren:** “Jezus verblijft onder de wilde dieren. Hij leeft niet in vijandschap met hen, eerder in iets wat op een paradijselijke vrede lijkt. In dit beeld is al het wilde en agressieve geïntegreerd. Het beschadigt hem niet meer. Het vergezicht van de paradijselijke vrede dat Jesaja schildert in hoofdstuk 11 wordt hier werkelijkheid. Er bestaat geen vijandschap meer tussen hemel en aarde, tussen geest en drift, tussen seksualiteit en spiritualiteit. Marcus schetst in deze twee korte verzen wat een diepe ervaring Jezus in de woestijn heeft doorgemaakt. Hij is een rijp mens uit één stuk geworden. Alle gebieden van zijn lichaam en ziel, de bewuste en onbewuste lagen, zijn ondergedompeld in zijn relatie met God. Hij is alles wat in hem is doordrongen van Gods Geest. Zo kan hij Gods boodschap zuiver verkondigen, zonder dat ze door menselijke nevenbedoeling wordt vertroebeld.”

**\*\*Een gezegende zondag\*\***

## Welkom bij de Indonesisch-Nederlandse eucharistieviering in de Pauluskerk!

In de Pauluskerk aan de Pieter Calandlaan 194 in Amsterdam wordt sinds december 2020 maandelijks een eucharistieviering gehouden, georganiseerd door de pas opgerichte kerkgemeenschap Gereja Katolik Indonesia-Belanda (Katholieke Kerk Indonesië-Nederland). U bent van harte uitgenodigd om deze vieringen bij te wonen. De eerstvolgende vindt plaats op zaterdag 27 februari van 16.00 tot 17.00 uur. Alle informatie over de GKIB vindt u op de website <https://gkib.webnode.nl>



## Selamat datang dalam perayaan ekaristi Indonesia-Belanda di Pauluskerk!

Perayaan ekaristi akan di adakan tiap satu bulannya di gereja Paulus, jalan Pieter Calandlaan 194 di Amsterdam, yang diselenggarakan oleh komunitas gereja baru - GKIB (Gereja Katolik Indonesia-Belanda) sejak mulai Desember 2020. Kami mengundang saudara-i terkasih untuk dapat menghadiri perayaan ini. Ekaristi berikutnya akan berlangsung pada hari Sabtu 27 Februari dari jam 4 sampai jam 5 sore. Semua informasi tentang GKIB dapat ditemukan di situs web <https://gkib.webnode.nl>

