

HET VIERTJE

Informatie over de week van 23-29 oktober

30^e zondag door het jaar B

Jer. 31,7-9

Hebr. 5,1-6

Mc. 10,46-52

TER OVERDENKING: *Vrijheid wordt gerealiseerd in Liefde*

Beste broeders en zusters, In onze voortgaande catechese over de brief van Paulus aan de Galaten, staan wij nu stil bij de vrijheid waartoe wij in Christus geroepen zijn. Het nieuwe leven dat wij in het doopsel hebben ontvangen, heeft ons tot zonen en dochters van de Vader gemaakt en ons vrijgemaakt van de slavernij van de zonde en de dood. Paulus leert ons dat onze vrijheid in Christus geen gelegenheid is voor zelfgenoegzaamheid, maar een oproep om "dienstknechten van elkaar" (Gal. 5, 13) te zijn binnen de gemeenschap van gelovigen. Paulus zegt ons dat alleen "door de liefde" (ibid.), gegeven in gulle dienst aan de armen, onze vrijheid in Christus kan groeien en vrucht dragen. Jezus heeft dit leven van onbaatzuchtige liefde tot voorbeeld gesteld bij het Laatste Avondmaal, toen Hij aan de vooravond van zijn verlossend passie- en sterfbed de voeten van de leerlingen waste en ons leerde hetzelfde te doen. De christelijke vrijheid heeft een wezenlijke sociale dimensie. De gevolgen van de huidige pandemie nodigen ons uit om reductieve individualistische ideeën over vrijheid te overwinnen en het diepere communautaire aspect ervan te herontdekken. Mogen wij door ons getuigenis van de bevrijdende kracht van Christus' genade anderen helpen in te zien dat authentieke vrijheid voortkomt uit de liefde van God en haar vervulling vindt in de naastenliefde. (bron: uit de audiëntie van paus Franciscus, 20 oktober 2021)

MISVIERINGEN DAGELIJKS IN DE ST. PAULUSKERK

- Maandag t/m vrijdag om 11:00 uur (Na afloop hiervan is er altijd een luisterend oor en een kopje koffie of thee)

- Zaterdag om 19.00 uur
- Zondag om 10.00 uur

VOORGANGERS VOOR DE KOMENDE WEEKENDEN

- 23 oktober : pater Luc
- 24 oktober : pater Luc
- 30 oktober : pater Simon
- 31 oktober : pater Simon
- 01 november : pater Simon (Allerheiligen, om 19.00 uur)
- 02 november : pater Luc (Allerzielen, om 19.00 uur)
- 06 november : pater Luc
- 07 november : pater Luc

GOED NIEUWS! *Anderhalve meter regel komt te vervallen*

Naar de aanleiding van de persconferentie van het kabinet op 14 september 2021 hebben de Nederlandse bisschoppen de versoepelingen in de katholieke kerken aangepast. Vanaf het weekend van 25 september:

- ✓ **Mogen we weer zingen** tijdens de heilige Mis zoals we gewoon waren voor de coronatijd.
- ✓ **Anderhalve meter regel komt te vervallen.**
- ✓ **De heilige Communie mag weer op de hand gegeven worden.**
- ✓ **Na de viering mogen we weer koffie drinken.**

Overige regels in verband met corona die per 25 september 2021 blijven gelden:

- Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende ventilatie van binnenruimtes.

(bron: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl)

MEDEDELINGEN

- **27 oktober KBO**, vanaf 12.00-16.00 uur
- **28 oktober MBvO**, vanaf 13.00-14.00 uur
- **29 oktober koorrepetitie**, vanaf 14.00-16.00 uur
- In deze oktobermaand wordt elke zaterdag de Rozenkrans gebeden, om 16.00 uur. Wij bidden trouwens elke dag de Rozenkrans na de misviering van 11.00 uur.

- Achteraan in de kerk ligt een tekst voor de werving van nieuwe bestuursleden.
- Het koor van onze parochie heeft versterking nodig. Wil je meezingen in het koor? Laat het ons weten.
- Colm Dekker was tijdens de uitvaart van Eddy Dutrieux niet in de gelegenheid om zijn tekst uit te spreken. Wij willen u zijn gedachten niet onthouden. Zijn tekst vindt u op een los blaadje.

INTENTIES:

- Eddy Dutrieux (RIP)
- Irene Viola Tijn-Kam-Jet (RIP)
- Jerry (RIP)
- Henk (RIP)
- Jessica (RIP)

COLLECTE+KAARSEN+INTENTIES (16-17 oktober): 388,56 euro

R.K PAROCHIE DE VIER EVANGELISTEN OP INTERNET EN IN SOCIALE MEDIA

Website: <https://www.devierevangelistenamsterdam.nl>

Facebook: *Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam*

YouTube: *De Vier Evangelisten Amsterdam*

MARCUS 10,46-52

Het evangeliieverhaal van deze zondag gaat over *de genezing van een blinde*. Maar de voornaamste zin is de laatste: *'Terstond kon hij zien en sloot zich bij hem aan op zijn tocht.'* Dit verhaal is rijk aan symboliek. Blind en uitgerangeerd zit de blinde langs de weg. Zijn omgeving is niet erg behulpzaam: ze snauwen hem toe dat hij moet zwijgen. Maar Bartimeüs laat zich het zwijgen niet opleggen als hij hoort dat Jezus voorbijgaat. Zijn kreet om hulp is tevens de uitdrukking van zijn beginnend geloof: 'Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij!' Hij weet dat Jezus de Messias is en hij gelooft dat Hij hem kan redden. Wanneer Jezus hem bij zich roept, werpt hij zijn mantel af en springt overeind. Dat gebaar vertolkt een grote stap in zijn geloof. **Hij geeft alles prijs wat hij bezit, nl. zijn mantel.** Hij doet dus wat Jezus **van zijn leerlingen** vraagt. De vraag: *'Wat wilt ge dat ik voor u doe?'* (10,21) is dezelfde als die Jezus aan de zonen van Zebedeüs gesteld heeft (vorige zondag). Maar de vraag is **anders** van inhoud. Bartimeüs vraagt geen macht,

geen ereplaats zoals zij; hij wil alleen zien. *'Uw geloof heeft u gered'*, zegt Jezus, en Bartimeüs volgt Hem op zijn weg. Daardoor komt zijn geloof tot voltooiing. Want wie Jezus echt wil 'zien', moet hem volgen. Het verhaal vormt de afsluiting van het belangrijke middenstuk van het evangelie (het einde van het tweede deel). Dus het verhaal gaat *niet enkel* over deze blinde Bartimeüs, maar over de leerlingen van Jezus en over de lezers van het evangelie – over ons dus. Jezus heeft **drie** keer zijn lijden, dood en verrijzenis aangekondigd en hen telkens opgeroepen hem te volgen op zijn weg. En vlak daarvoor staat een ander verhaal over de genezing van een blinde (Mc 8,22-26) **Marcus betreft de twee verhalen symbolisch op de leerlingen**. Zij zijn geestelijk verblind. Jezus verwijt hun: *'Begrijpt en verstaat ge het dan niet? Is uw geest dan zo verblind? Ge hebt toch ogen: ziet ge dan niets?'* (8,17-18). Jezus is op weg naar Jeruzalem. **Die weg is het beeld van zijn levensweg**. Hij is niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen en zijn leven te geven. Maar zijn leerlingen zijn **hardleers** en *willen hem niet volgen op zijn weg*. Van het moment dat Jezus met zijn leerlingen begon te spreken over zijn weg naar Jeruzalem en over het lot dat Hem daar te wachten staat, ondervond Hij van hen slechts onbegrip en tegenwerking. Denk aan Petrus en Jezus' heftige reactie (Mc 8,22-23). Maar voor Bartimeüs wil Jezus graag halt houden op zijn weg. Bij hem ontmoet Hij geen onbegrip maar geloof. Bartimeüs die uitgerangeerd langs de weg zat, komt met heel zijn wezen in beweging. **Eerst inwendig**: hij hoort wie daar voorbijkomt en dat wekt zijn hoop en zijn vertrouwen. Hij begint luidkeels te roepen. En als Jezus hem roept, **springt hij op en loopt naar hem toe**. En ten slotte **sluit hij zich** metterdaad bij Jezus **aan** en **volgt hem op zijn weg**. Als deze arme, blinde bedelaar zo'n groot vertrouwen in Jezus heeft dat hij op slag weer zicht op de toekomst krijgt en Jezus ook daadwerkelijk achterna gaat, dan kan het niet anders of de weg die Jezus is ingeslagen, is de goede, beproefde weg, de weg naar het nieuwe leven in Gods naam. Jezus navolgen op zijn levensweg, **daar komt het in het Marcusevangelie op aan**. Het volstaat niet, te belijden dat Jezus de Messias is, zoals Petrus deed. Je kunt pas echt 'zien' zoals Hij is, je gelooft pas echt **als je Hem ook volgt op zijn weg, tot onder het kruis**. In tegenstelling tot de twaalf, die tot nog toe slechts hun onbegrip ten toon spreiden, is Bartimeüs een voorbeeld van de volwaardige leerling. (bron: Paul KEVERS, *Zien en mee op weg gaan*)

****Een gezegende zondag****