

HET VIERTJE

Informatie over de week van 27-03 novdec

1^e zondag van de Advent jaar C

W^oest W^aakzaam altijd waakzaam... opdat ge stand moogt houden voor het aangezicht van de mensenzoon "Lc 21,36

Advent komt van het Latijnse woord 'adventus', wat 'komst' of 'eraan komen' betekent. We staan in deze periode stil bij het feit dat Jezus zijn heerlijkheid aflegde en als baby naar de wereld kwam. Hoe bijzonder en wonderlijk zijn komst naar de aarde ook was, de adventsperiode is niet alleen bedoeld om terug te kijken naar datgene wat geweest is, maar ook om vol verlangen vooruit te kijken naar dat wat nog gaat komen. De wederkomst van Jezus!

Zie ik uit naar zijn komst?

Het volk Israël keek ook uit naar de komst van hun Messias, waarover door de profeten in de boeken geschreven was. Degene die hun rijk vrede en gerechtigheid zou brengen. Nu zo'n 2000 jaar geleden werd de lang verwachte Messias geboren en dat gedenken we dan ook met Kerst. Maar als ik nu heel eerlijk ben, in hoeverre ben ik vol verlangen over de wederkomst van Jezus? O, ja! Ik zie uit naar het moment dat Jezus terugkomt en zijn rijk zal vestigen. Dat elke knie zich zal buigen en elke tong zal belijden dat Hij Heer is! Maar of dat dan vandaag al moet gebeuren? Hoe zit dat bij jou? Zie jij uit naar de Heer, zelfs nog met meer verlangen dan een nachtwaker uitziet naar een nieuwe morgen?

Leef niet alleen in afwachting, maar ook vol verwachting

Elke dag kan een dag zijn dat Jezus terugkomt, niemand weet het moment waarop dat zal zijn en hoe dat zal gaan. Jezus zelf

zegt hierover: “Maar niemand weet wanneer die dag en dat moment zal zijn. Ook de hemelse engelen weten dat niet. (ook de Zoon weet dat niet) Alleen de Vader weet het.”
(Matteüs 24:36, BasisBijbel)

Wat doen we in de tijd tot dat het moment daar zal zijn, en we oog in oog staan met Degene die zoveel van ons houdt?

Ken je dat liedje? ‘Stil maar, wacht maar alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.’ Ik geloof niet dat dit helemaal de bedoeling is, dat we stil moeten wachten tot het moment dat Jezus terugkomt, en alles nieuw zal zijn. We mogen leven in de verwachting dat daar waar Gods Geest beweegt, we nu al glimpjes van de hemel hier op aarde mogen zien. Ook in een situatie die misschien nu nog hopeloos lijkt.

Ook jij kan, door de Geest geleid, stukjes hemel op aarde brengen aan de mensen om je heen. Niet alleen maar afwachten, maar juist alles verwachten, ook nu, van Degene die was en is en komen zal!

Aan de slag!

Om voor jezelf vandaag eens over na te denken:

- Zie ik uit naar de wederkomst van Jezus? Waarom wel of niet?
- Hoe wil ik mijn tijd besteden totdat Jezus terugkomt?
- Leef ik in afwachting of vol verwachting?

Voorganger voor komend weekend 5dec. Andy

Corona we houden het op veilig nl. afstand houden en zingen in zachte modus. De communie op de hand en priester met mondkapje bij uitreiking. Nog geen koffiemoment na de viering.

Basisregels blijven handen ontsmetten, hoesten en niezen in de elleboog bij gezondheidsklachten thuisblijven.

Mededelingen

1 dec **KBO** 12.00u-16.00u

2 dec **MBvO** 13.00u-16.00u

3dec **koorrepitie** 14.00-16.00u

Goede nieuws is persklaar komt dus kortelings.

Intenties

collecte 21 nov. collecte 137.10€ kaarsen 85.84€= 222.94€

Alle informatie RK Parochie de 4 evangelisten

Website [https://www.devierevangelistenamsterdam .nl](https://www.devierevangelistenamsterdam.nl)

facebook: parochie de vier evangelisten Amsterdam

youtube: De Vier Evangelisten Amsterdam

Waar komt de Adventskrans vandaan

Het ontstaan van de Adventskrans

Het ontstaan van de Adventskrans is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. In het begin van de 19e eeuw was er onrust in het Duitse Hamburg en omgeving. Veel gezinnen leefden er in armoede en ellende. De in Hamburg geboren Duitse theoloog Johann Hinrich Wichern bekommerde zich om de uit armoedige gezinnen afkomstig kinderen. Hij bouwde daarom in 1833 een boerenschuur net buiten de stad die moest dienen als toevluchtsoord. Heden ten dage staat dit gebouw bekend als het 'Rauhes Haus' en is het nog altijd te bezoeken. Hier waren de kinderen uit het begin van de 19e eeuw

Hier waren de kinderen uit het begin van de 19e eeuw veilig, kregen ze te eten en volgden ze schoollessen. Zoals alle kinderen verheugden ze zich op kerst. In de aanloop naar kerst kreeg de theoloog elke dag dezelfde vraag: "Wanneer is het dan eindelijk Kerstfeest?" Johan Hinrich Wichern werd het vragen een beetje moe. Daarom bedacht hij de adventskrans. Hij maakte in 1839 met behulp van een wagenwiel en 19 rode en 4 witte kaarsen de eerste echte adventskalender. Iedere dag werd er één rode kaars aangestoken en op elke zondag één witte kaars. Zo wisten de kinderen iedere dag hoeveel nachten ze nog moesten slapen voordat het Kerstmis was.

De dennentakken

Pas in 1860 bedekte hij het wiel met dennentakken. De naalden deden denken aan de doornenkroon op het hoofd van Jezus bij de kruisiging.

De adventskrans heden te dage

Uit dit alles is in de loop der jaren de adventskrans ontstaan die wij nu gebruiken. De meest bekende adventskrans is de groene krans met de vier kaarsen en het rode lint, tekens van leven en liefde, hoop op licht. Elke zondag van de advent wordt er één kaars meer aangestoken. Het symboliseert de toename van het licht, het overwinnen van de duisternis, het groeien van de hoop en de verwachting van de komst van de Messias. Vlak voor Kerstmis branden dan alle vier de kaarsen op de adventskrans.

