

HET VIERTJE

Informatie over de week van 28 augustus-03 september 2021

22^e zondag door het jaar B

Deut. 4,1-2.6-8 Jak. 1,17-18.21b-22.27 Mc. 7,1-8.14-15.21-23

Ter overdenking: Ik denk dat ik gewoon niets doe!

Een groepje vrienden was door de bergen aan het wandelen, toen ze plotseling achter zich donkere wolken omhoog zagen komen. Een dreigende onweersbui naderde hun en schuilen leek hun enige optie. Op de helling, iets verder voor zich, zagen ze een hut liggen waar een paar schapen rondliepen. Bij deze hut zouden ze misschien onderdak kunnen vinden. Eenmaal bij de hut genaderd, zagen ze een herder op een bankje naast de deur zitten.

Ze begroetten hem vriendelijk en wezen hem vervolgens op het onweer dat langzaam langs de helling omhoog kroop. “Heeft u geen angst voor dit onweer?” vroegen ze hem. “Ik ben blij dat het nog daar hangt”, antwoordde de oude man. Lichtelijk verbaasd over zijn antwoord zei een van de vrienden: “Maar binnen enkele minuten is het hier en breekt het los!” De herder knikte en zei: “Ik ben blij dat het nog daar is, ik ben blij als het hier is en ik ben blij als het weer wegtrekt.” De vrienden keken elkaar aan, dachten kort over het antwoord na en toen zei een van hen: “Ik zou willen dat ik dat ook kon! Hoe doet u dat?” Nu was het de herder die wat verbaasd keek en nadacht. Uiteindelijk zei hij: “Ik denk dat ik gewoon niets doe.” (bron onbekend)

Misvieringen dagelijks in de St. Pauluskerk

- Maandag t/m vrijdag om 11:00 uur (Na afloop hiervan is er altijd een luisterend oor en een kopje koffie of thee.)
- Zaterdag om 19.00 uur
- Zondag om 10.00 uur

Voorgangers voor de komende weekenden

- 04 september : pater Luc
- 05 september : pater Luc
- 11 september : pater Simon
- 12 september : pater Simon
- 18 september : pater Luc
- 19 september : pater Luc
- 25 september : pater Simon
- 26 september : Oecumenische viering

De coronamaatregelen en de versoepeling

- Anderhalve (**1 ½**) meter afstand bewaren blijft voorlopig de basisregel voor alle kerkgangers.
- Gelovigen hoeven geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering.
- Aanmelden voor de viering bij de deur: het opschrijven van **naam en telefoonnummer** volstaat. Na drie weken worden alle gegevens vernietigd.
- Handen desinfecteren met handgel en thuisblijven bij coronaklachten.
- Alleen voorganger(s) en het koor zingen.
- Ga zitten in de kerk daar waar dat is aangeduid.
- De uitreiking van de H. Communie blijft voorlopig zoals wij in coronatijd gewend zijn.

Mededelingen

- **03 september** repetitie van het koor, vanaf 14.00-16.00 uur
- **04 september 2021**, Lezing over Aanbidding en Maria door pater Karel Miklosko, vanaf 10.00 uur-16.30 uur.
- De viering op **05 september** wordt door het koor opgeluisterd!
- **Beste ouders: de inschrijving voor de Eerste Communie of Vormsel 2022**

De catechese ter voorbereiding van de Eerste Communie of het Vormsel zal starten vanaf september 2021. U kunt via dit email secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl aanmelden of

telefonisch op 020 619 17 66. De eerste ouderbijeenkomst is op 19 september 2021 om 12.00 uur, in Pauluskerk, Pieter Calandlaan 196.

Intenties

- Adrianus Bonfrer (RIP)
- Nel Schumacher-Overwater (RIP)
- Joop van der Schild (RIP)
- Herman van der Berg (RIP)
- overleden familie Mul Vermey en overleden familie Afonso Vieira

Collecte+kaarsen+intenties (21-22 augustus): 297,57 euro

R.K parochie De Vier Evangelisten op internet en in sociale media

Website: <https://www.devierevangelistenamsterdam.nl>

Facebook: Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam

YouTube: De Vier Evangelisten Amsterdam (elke zondag wordt de viering van 10.00 uur live gestreamd)

Het Evangelie van Marcus 7,1-8.14-15.21-23

We zijn terug bij Marcus voor de zondagse evangelielezing.

De vorige vijf zondagen is Johannes aan de beurt geweest met hoofdstuk 6: de broodrede. Voor deze zondag lezen we bij Marcus, hoofdstuk 7 uit de perikoop 1-23, met weglating van enkele verzen. In dit evangelie horen we van *de manier* waarop Jezus met de richtlijnen van de Wet leefde en omging. Farizeeën en Schriftgeleerden zijn vanuit Jeruzalem gekomen om hem rekenschap te vragen over het **gedrag van zijn leerlingen**. Zij houden zich immers niet aan een aantal hygiënische regels die ook een zekere religieuze strekking hadden gekregen. Zij 'doen' niet wat de Wet voorschrijft. Zij lappen de reinheidsvoorschriften aan hun laars. **'Waarom gedragen uw leerlingen zich niet naar de traditie van de oudsten, maar eten zij hun brood met onreine handen'**. Jezus antwoordt eigenlijk **niet rechtstreeks op de gestelde vraag**, maar Hij verwijst naar de kritiek van profeten die in alle toonaarden protest aangetekend hebben tegen een ontzielde cultus.

Zo citeert Hijzelf Jesaja 29,13 om zijn protest kracht bij te zetten. En de woorden van Jesaja zijn niet min: al dat vroom vertoon is een wansmakelijke vorm van lippendienst wanneer het hart slechts vervuld is van eigen eer en niet van liefde voor God. Zo volgt dan in scherpe 'veroordeling': **'U laat het**

gebod van God los en houdt vast aan de traditie van mensen'. Hoe is het zover kunnen komen? Hoe dat begrijpen? We moeten ons zeker herinneren dat Jezus *'niet gekomen is om Wet en profeten af te schaffen, maar om de vervulling te brengen'*. Hij heeft het dus niet zozeer over de geboden van de Thora, maar wel over *bepaalde* voorschriften omtrent **rein en onrein** die uit de Thora zijn *afgeleid*. Naast de Thora, ook *de schriftelijke overlevering* genoemd, bestaat er de gezagvolle interpretatie van de Thora, ook wel *de mondelinge overlevering* genoemd.

Jezus heeft het hier over *de mondelinge overlevering* – en in de tijd van Jezus waren de reinheidsvoorschriften in bepaalde kringen *sterk uitgebreid en ontwikkeld*. En hoe gaat dat dan? Voorschriften *gaan gemakkelijk een eigen leven leiden*. *Farizeeën hebben van die reinheidsvoorschriften een doel op zich gemaakt: alles is uiterlijk geworden*. Als de regels onderhouden worden, is alles in orde. Het gaat meer op *smetvrees* dan op **vreze Gods** lijken. De Wet is ontaard tot 'wettisisme'.

Nu komt Jezus op de proppen met een *oproep* om naar hem te luisteren en hem te begrijpen. En hij formuleert een **nieuwe regel** die helpt om op een vrije wijze met de voorschriften om te gaan, en niet dwangmatig. *"Bijna ongemerkt maakt Jezus een bocht in de redenering. De Schriftgeleerden hebben het over het 'hoe': hoe eten de leerlingen van Jezus hun brood?... ze houden de leerlingen in de gaten en bemerken dat zij hun brood eten zonder eerst de handen te hebben gewassen. Betrapt! En zij vinden er een aanleiding in om Jezus in de hoek te drijven. Jezus gaat niet dieper in over dit 'hoe', maar over het 'wat': WAT is het dat de mens onrein maakt? Zo wordt de vraag naar een rituele handeling opgetild naar een ander niveau. En op profetische wijze verklaart Jezus: niet wat de mens van buitenaf tot zich neemt maakt hem onrein, maar wat vanuit zijn binnenkant naar buiten komt – dat is in staat de mens onrein te maken".* (bron: uit de preek notities van Pater Adriaan Decooman)

*****Een gezegende zondag*****