

HET VIERTJE

Nr. 38 Jaar B

Informatie over de week van 25-31 augustus 2024

21^e zondag, Jaar B

Jozua 24,1-2a.15-17.18b

Efeze. 5,21-32

Joh 6,60-69

TER OVERDENKING:

NAAR WIE ZOULDEN WIJ GAAN?

Veel mensen keerden Jezus de rug toe. Ze konden Hem niet meer volgen in zijn radicale keuze. Ze trokken niet langer met Hem mee. Jezus daagt zijn leerlingen uit.

Jezus vraagt hun om een keuze te maken.

Gaan ze verder mee of niet?

Petrus verwoordt het antwoord kort en krachtig: "Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw Woorden zijn woorden van eeuwig leven." En wij?



In onze tijd keren veel mensen Jezus de rug toe.

Ze kunnen Hem niet meer volgen in het geloof.

Ze haken af, ze laten zich niet langer raken.

Jezus daagt vandaag ook ons uit. Hij vraagt ook ons om een keuze te maken. Gaan we verder mee of niet?

Wat zal ons antwoord zijn?

Willen wij ons engageren voor een levenskrachtige Kerk?

Dat zijn Jezus' Woorden van eeuwig Leven.

Ward Vanoverbeke

MISVIERINGEN DAGELIJKS IN DE ST. PAULUSKERK

- Maandag, dinsdag en donderdag om 07.45 uur
- Woensdag en vrijdag om 11.00 uur
- Zaterdag om 19.00 uur
- Zondag om 10.00 uur

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEEKENDEN

- 24-25 augustus: P. Luc: Pauluskerk
- 31 augustus – 01 september: P. Simon: Pauluskerk; P. Luc: Boomkerk - 07-08 september: P. Wilfried: Pauluskerk; P. Simon: Boomkerk/Augustinus
- 14-15 september: P. Simon: Pauluskerk; P. Wilfried: Boomkerk/Huiskamer
- 21-22 september: P. Wilfried: Pauluskerk
- 28-29 september: P. Luc: Pauluskerk

MEDEDELINGEN

- elke vrijdag **KOORREPETITIE** van 14.00 uur tot 16.00 uur.
- elke vrijdag **INLOOPMOMENT** van 11.00 uur tot 15.00 uur. - elke zaterdag **BIJBELKRING** van 10.00 uur tot 12.00 uur. Voor meer informatie mag je **Juliette Tossou bellen op dit nummer 0651575272.**

- Paus Franciscus is op bezoek in België van 26 tot 29 september 2024.

Voor meer info: <https://www.popevisit.be/>

- Pater Andy is op bezoek bij zijn ouders van 31 augustus t/m 29 september

INKOMST (15, 17 en 18 augustus 2024)

Kaarsen: € 99.50; Collecte: € 465.50; Intenties: € 30.00; **Totaal: € 595.00**

INTENTIES

- * Voor de ZIELENRUST van
 - mevr. Willemsen
- * om Gods kracht en herstel voor onze zieke parochianen
 - Hanny Arendzen
 - Marian van Kampen
 - Rieke Oekerse
- * om Gods kracht en genade voor Maria Geertruida Mantel

INLOOP BIJ DE PAULUSKERK

Omdat een groot aantal van onze parochianen mensen zijn van gevorderde leeftijd en vaak ook nog alleen, willen we één keer per week een inloopmoment organiseren. En natuurlijk is het niet alleen bedoeld voor onze senioren, maar ook voor alle parochianen.

Wanneer: elke vrijdag van 11.00 uur tot 15.00 uur.

Activiteiten:

- Gelegenheid om eucharistieviering bij te wonen (11.00 uur)
- Tafelspelletjes
- Gelegenheid om elkaar te ontmoeten
- Samen een broodmaaltijd nemen (om 12.30 uur)

Bijdrage: vrijwillig.

Graag jullie aandacht, suggesties en steun.

Contactpersoon: Pater Andy

Telefoonnummer: 0626841341

Emailadres: andy.jebarus@devierevangelistenamsterdam.nl

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK

Elke eerste woensdag van de maand maken we van 9.00 tot 11.00 uur de kerk schoon. Wij kunnen uw hulp bij het afstoffen, dweilen, vegen en/of stofzuigen van de kerk heel goed gebruiken. We zijn blij met elke vorm van hulp op de dag of dagen die u het beste uitkomen.

Daarom zal iedereen die op de aangegeven dag en tijd spontaan binnenkomt om ons te helpen met open armen worden ontvangen. U kunt zich bij ***Ineke of Pastoor Luc melden*** (de volgende keer is op **woensdag 04 september 2024**).

Hartelijk dank voor al wie vorige keer kwam helpen!!!

RK PAROCHIE DE VIER EVANGELISTEN

Website: <https://www.devierevangelistenamsterdam.nl>

Email: secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl

Tel.: 0206191766

Facebook: *Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam*

YouTube: *De Vier Evangelisten Amsterdam*

Bankgegevens van de parochie: *Kerkbijdrage de Vier Evangelisten:*

IBAN: NL55 INGB 0007 0686 81 Voor COLLECTE,

DONATIE kunt u ook deze QR-code gebruiken:



Email IPCI: ipci@devierevangelistenamsterdam.nl

IBAN: NL04 ABNA 0102 1207 30

INTREDELIED - GvL 558 Wij treden biddend in uw licht, op U is onze hoop gericht, die alles wat op aarde leeft te allen tijd uw liefde geeft.

21^e ZONDAG, JAAR B
25 augustus 2024

God, Vader, die van eeuwigheid, het heil der mensen hebt bereid, geef dat uw alverlossend woord

in groot vertrouwen wordt
aanhoord.

God, Zoon, die door uw
offerdood, de deur naar 't leven
weer ontsloot, wij vragen
dringend altijd weer: bewaar
ons in uw liefde, Heer.

God goede Geest van heiligheid,
die ieder mens in liefde leidt,
breng allen samen en bewerk
de eenheid van de Christenkerk

GEBED OM ONTFERMING

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 2x

Christe, Christe, Christe eleison.
2x

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 2x

GLORIA

Aanbidt en dankt uw Vader, God
die leeft van eeuwigheid. Aan
Hem behoort het koningschap en
alle heerlijkheid. Verkondigt Hem
en looft zijn Naam, bezingt zijn
wondermacht; dan zal op aarde
vrede zijn voor wie zijn hulp
verwacht.

Aanbidt en dankt de
koningszoon, die in de wereld

kwam, en al de zonden van zijn
volk gehoorzaam op zich nam. Nu
nodigt Hij zijn broeders uit op 't
grote koningsfeest, en waar Hij
leeft aan Vaders hand, daar
heerst een goede geest.

TUSSENZANG - GvL 469

Hij ging van stad tot stad,
Hij sprak: "tot u ben ik
gezonden."

Voor zieken en gewonden had Hij
een woord, een onderdak.

Alles heeft Hij welgedaan.

Tot wie zou ik anders gaan.

Hij gaf aan blinden het gezicht.
De nacht heeft Hij verdreven.
Gaf doden weer het leven.
Waar Hij voorbij ging, werd het
licht.

Daags voordat Hij gestorven
is, heeft Hij het brood
genomen: "Hiertoe ben ik
gekomen, doet dit tot mijn
gedachtenis."

En alwie Jezus' naam
belijdt, zal wonderen
verrichten en als een lamp
verlichten de lange gang
van onze tijd.

geloof dat ik ook kerk ben, door de doop daartoe gemerkt.

HALLELUJA - GvL 241 Halleluja,
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Als iemand mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; en Wij zullen tot hem komen.
Halleluja, Halleluja, Halleluja,
Halleluja.

VOORBEDEN

Heer verhoor ons
Heer verhoor ons
Heer verhoor ons.

OFFERANDE/ORGEL/COLLECTE

GELOOFSBELIJDENIS - ZJ 9D

Ik geloof in God de Vader,
onze Vader onze Heer, Die de hemel en de aarde die ook mij geschapen heeft. Ik geloof in God de Vader, Hem zij glorie, lof en eer.
Ik geloof in Jezus Christus,
Zoon van God en mensenzoon.



Die verrezen uit de doden, ons bevrijdt uit alle dood. ik geloof in Jezus Christus levend Woord en levend brood. Ik geloof dat God door Jezus ons zijn Geest gezonden heeft die ons vreugde licht warmte , Die ons kracht en liefde geeft.

Ik geloof in God de Helper :
Geest die levend in mij leeft. Ik geloof dat God zijn liefde voort laat leven in zijn kerk.
Wereldwijd werkt zijn genade in elk dienend mensenwerk. Ik

UITNODIGING EN INSCHRIJVING VOOR DE EERSTE COMMUNIE EN HET VORMSEL 2025

Voor inschrijving of vragen rondom de Eerste Communie en het Vormsel 2025

kunt u pater Simon bellen of schrijven.

Email: simon.nongrum@devierevangelistenamsterdam.nl

tel: 06 877 146 99



Op zondag van 22 september 2024

zullen we de ouders-bijeenkomst organiseren voor de Eerste Communie en het Vormsel van volgend jaar 2025

Na de Heilige Mis die zondag zal de bijeenkomst plaats vinden in de Pastorie van de kerk.

Vanaf oktober 2024 beginnen we met de catechese

voor de Eerste Communie en het Vormsel 2025.

Dit doen we elke **eerste zondag** van de maand.