

HET VIERTJE

Nr. 09 – Jaar B

Informatie over de week van 28 januari – 03 februari 2024

4^e zondag door het jaar B

Feest van Don Bosco

Eze. 34,11-12.15-16.23-24.30-31 Fil. 4,4-9 Mt. 18,1-6.10

TER OVERDENKING: Droom van Don Bosco

Op een dag vroeg ik de jongens om samen met mij een hoge berg te beklimmen.

Ik had gehoord dat op de top de tafels waren gedekt en er een groot feest zou doorgaan. Vol goede moed begonnen we aan de beklimming. Zingend liep ik voorop, gevolgd door de groep jongeren.

De weg was erg lang en moeilijk...

We liepen via steile, kronkelende paadjes de helling op.

Het duurde dan ook niet lang voordat een aantal jongens moe werd... Na een poosje besloten we even uit te blazen. De top torende hoog boven ons uit en als we onze ogen tot spleetjes dichtknepen, konden we het slingerpaadje nog net in de verte opmerken.

Ik sprokkelde alle moed bijeen en versnelde zelfs een beetje mijn pas zodat alle jongens mij na de pauze konden volgen.

Zo liep ik verder.

Toen ik een nieuw staplied inzette, hoorde ik tot mijn verbazing alleen maar mijn eigen stem. Ik keek achterom en was alleen...

De jongens waren her en der op de helling blijven zitten...



Ze waren moe...afgepeigerd...

Ik ging zo snel ik kon de weg terug en probeerde de groep bijeen te krijgen. Ik sprak hen moed in, en opnieuw ging ik voorop naar de top.

Maar de jongens verdwenen één na één... Er waren er zelfs die geen zin meer hadden om naar het feest te gaan, ze waren aan de afdaling begonnen...de moed in de schoenen...

Ik gaf niet op en ging ze halen, maar velen wilden me niet meer volgen... Plotseling besefte ik dat niet zij de oorzaak waren van de ellende, maar ik. Uiteindelijk bereikten we toch nog de top...

We zongen zelfs, op de moeilijkste momenten...alleen liep ik niet meer voorop...

Ik liep samen met hen, tussen hen in... even snel als de traagste... Zo leerde ik de jongens kennen en waarden vanuit mijn hart, en niet vanuit mijn verlangen ergens zo snel mogelijk heen te gaan...

MISVIERINGEN DAGELIJKS IN DE ST. PAULUSKERK

- Maandag, dinsdag en donderdag om 07.45 uur
- Woensdag en vrijdag om 11.00 uur
- Zaterdag om 19.00 uur (*geen viering op zaterdagavond vanaf 2 december t/m 30 maart 2024 wegens de wintertijd*)
- Zondag om 10.00 uur

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEEKENDEN

- 04 februari: P. Andy; P. Simon: Boomkerk
- 11 februari: P. Luc; P. Andy: Boomkerk
- 14 februari om 19u: P. Aloysius; P. Andy: Boomkerk – *Aswoensdag*
- 18 februari: P. Simon; P. Andy: Boomkerk & Geuzeveld
- 25 februari: P. Luc
- 03 maart: P. Andy; P. Simon: Boomkerk
- 10 maart: P. Simon; P. Luc: Boomkerk
- 17 maart: P. Andy; P. Simon: Huiskamer
- 24 maart: P. Luc,
- 28 maart: *Wittedonderdag*

- om 19u: P. Andy
- 29 maart: **Goede Vrijdag**
- om 15u: Kruisweg: P. Simon; P. Andy: Boomkerk
- om 19u: Kruisverering: P. Luc: P. Andy: Boomkerk
- 30 maart: **Paaswake**
- om 20u: P. Luc; P. Simon: Boomkerk en P. Andy: Augustinuskerk
- 31 maart: **Paaszondag**
- om 10u: P. Simon; P. Andy: Boomkerk

MEDEDELINGEN

- Vrijdag, **KOORREPETITIE** om 14u
- De **Bijbelkring** elke zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Voor meer informatie mag je **Juliette Tossou bellen op dit nummer 0651575272**. - **Bezinningsdag in de Boomkerk**: Op zaterdag 17 februari 2024 wordt er een bezinningsdag in de Boomkerk voor zowel de Emmaüs parochie als de

Vier Evangelisten georganiseerd. Het begint om **14.00 uur**

Spreker: Mgr. Luc van Looy

INKOMST (21 januari 2024)

Kaarsen: € 102.25 ; Collecte: € 475.09; Intenties: € 0.00; **Totaal: € 577.34**

INTENTIES

- voor de zielenrust van Mevr. A.M.C. Willemsen
- voor overleden familie Afonso Viera
- voor overleden familie Mul-Vermey
- voor een spoedig herstel na de operatie voor Mevr. Loes Harte

UITNODIGING VRIJWILLIGERSAVOND DINSDAG 13 FEBRUARI 2024 VAN 18.30 UUR TOT 21.30 UUR

Beste vrijwilligers,

Onze kerk, draait en functioneert dankzij jullie inzet en enthousiasme voor onze kerk.

Om jullie uitdrukkelijk te bedanken en te waarderen voor alles dat jullie gedaan hebben nodigen we uit voor een gezellige **VRIJWILLIGERSAVOND op dinsdag 13 februari van 18.30 tot 21.30** uur in de Ontmoetingsruimte van onze kerk.

We beginnen om 18.30 u met een aperitief om daarna te genieten van een eenvoudige maaltijd.

U kunt zich aanmelden via mail

(secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl) of telefonisch aanmelden bij het parochiesecretariaat (telefoonnr.: 020 619 17 66) Mocht u mensen kennen die ook vrijwilliger zijn of willen worden: wilt u deze uitnodiging dan met hen delen?

We hopen u snel te zien,

Namens het bestuur van De Vier Evangelisten,

Luc Sermeus sdb

Andy Jebarus sdb

Simon Nongrum sdb

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK

Elke eerste woensdag en derde zaterdag van de maand maken we van 9.00 tot 11.00 uur de kerk schoon.

Wij kunnen uw hulp bij het afstoffen, dweilen, vegen en/of stofzuigen van de kerk heel goed gebruiken. We zijn blij met elke vorm van hulp op de dag of dagen die u het beste uitkomt.

Daarom zal iedereen die op de aangegeven dag en tijd spontaan binnenkomt om ons te helpen met open armen worden ontvangen. U kunt zich bij **Ineke, Helen of Pastor Luc melden**. (De volgende keer is op **woensdag 07 februari 2024**).

Hartelijk dank voor diegene die vorige keer meegeholpen heeft!!!

RK PAROCHIE DE VIER EVANGELISTEN

Website: <https://www.devierevangelistenamsterdam.nl>

Email: secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl

Tel.: 0206191766

Facebook: *Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam*

YouTube: *De Vier Evangelisten Amsterdam*

Bank gegevens van de parochie: *Kerkbijdrage de Vier Evangelisten:*

IBAN: NL55 INGB 0007 0686 81

Email IPCI: ipci@devierevangelistenamsterdam.nl

IBAN: NL04ABNA 0102 1207 30