

4^e zondag van de vasten, Jaar B

2 Kron. 36,14-16.19-23

Ef. 2,4-10

Joh. 3,14-21

TER OVERDENKING: Johannes 3,14-14



Licht en duisternis wisselen elkaar af in het evangelie van deze zondag. Centraal staat de figuur van Nicodemus. Hij komt in het donker Jezus opzoeken. Waarom in het donker? Misschien omdat hij niet wil dat anderen dit zouden zien. Nicodemus is lid van de Hoge Raad, een vrome farizeeër. De farizeeën wantrouwen Jezus. Maar Nicodemus niet, hij is nieuwsgierig naar Jezus, maar durft dat niet openlijk te tonen. Dus gaat hij met al zijn vragen liever in het donker naar Jezus. Een houding waarin we onszelf herkennen. Aan de buitenkant zijn we stoer, doen we ons zelfzeker voor. Maar in het donker van ons hart woelen de twijfels en de vragen.

Maar zoals Nicodemus verlangen ook wij naar licht en uitzicht over wat ons bekommert en bezighoudt. Mag Jezus ons dan hierbij helpen, zoals hij Nicodemus met liefde en geduld beluistert?

Want dat typeert toch deze ontmoeting van Jezus en Nicodemus. Jezus voelt heel fijn de zielenood van Nicodemus aan. Een echte therapeut! Voor mijn licht hoef je niet te vrezen, zegt hij hem. Het licht waarover ik spreek komt van God. En Gods licht is vriendelijk en veilig. Het wil de redding van de mensen, niet hun veroordeling. Naar dat licht mag je gerust opkijken. Dan gebruikt Jezus een beeld uit de geschiedenis van het Joodse volk. Toen het ronddoelde in de woestijn werd het geplaagd door giftige slangen. Mozes liet het opkijken naar een bronzen slang zodat het volk genezen zou worden. Dat opkijken was het teken dat ze weer hun vertrouwen op God wilden stellen. "Zo mag je nu je vertrouwen stellen op mij," zegt Jezus tot Nicodemus.

MISVIERINGEN DAGELIJKS IN DE ST. PAULUSKERK

- Maandag, dinsdag en donderdag om 07.45 uur
- Woensdag en vrijdag om 11.00 uur
- Zaterdag om 19.00 uur (*geen viering op zaterdagavond vanaf 2 december t/m 30 maart 2024 wegens de wintertijd*)
- Zondag om 10.00 uur

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEEKENDEN

- 10 maart: P. Simon: Pauluskerk; P. Luc: Boomkerk
- 17 maart: P. Andy: Pauluskerk; P. Simon: Boomkerk en Huiskamer
- 24 maart: P. Luc: Pauluskerk (*Palm- en Passiezondag*)
- 28 maart: *Wittedonderdag*
 - om 19u: P. Andy: Pauluskerk
- 29 maart: *Goede Vrijdag*
 - om 15u: *Kruisweg*: P. Simon: Pauluskerk; P. Andy: Boomkerk
 - om 19u: *Kruisverering*: P. Luc: Pauluskerk; P. Andy: Boomkerk
- 30 maart: *Paaswake*
 - om 20u: P. Luc: Pauluskerk; P. Simon: Boomkerk en P. Andy: Augustinuskerk
- 31 maart: *Paaszondag*

- om 10u: P. Simon: Pauluskerk; P. Andy: Boomkerk
- 06-07 april: P. Luc: Pauluskerk; P. Simon: Boomkerk
- 13-14 april: P. Simon: Pauluskerk; P. Andy: Boomkerk
- 20-21 april: P. Andy: Pauluskerk; P. Simon: Huiskamer
- 27-28 april: P. Luc: Pauluskerk.
- 04-05 mei: P. Simon: Pauluskerk; P. Andy: Boomkerk
- 11-12 mei: P. Andy: Pauluskerk; P. Luc: Boomkerk
- 18-19 mei: P. Simon: Pauluskerk; P. Andy: Boomkerk
- 25-26 mei: P. Luc: Pauluskerk; P. Andy: Huiskamer

MEDEDELINGEN

- Vrijdag, **KOORREPETITIE** om 14u
- vanaf de 1^e zondag van de Vastentijd t/m Paaszondag zullen we **DEUR COLLECTE** houden voor **Vastenactie 2024**. Voor meer informatie kan je vanaf aanstaande zondag op ons **Viertje** vinden of op de posters achter in de kerk.
- **15 maart** het beroemdste **Stille Omgang** van Amsterdam: Voor meer info kan je naar deze website www.stille-omgang.nl surfen.
- **17 maart KINDERNEVENDIENST/PALMPAASSTOKKEN Versieren**
- **Gratis Training voor** jongeren van tussen 12 en 30 jaar. Voor meer info kan je bij pastoor Simon vragen.
- Dinsdag **19 maart** om 19u **Biecht viering Pauluskerk**
- **Save the date: Zaterdag 25 mei 2024 'DAGBEDEVAART NAAR BANNEUX'** Voor meer informatie vindt u op een part blaadje achter in de kerk.
- De **BIJBELKRING** elke zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Voor meer informatie mag je **Juliette Tossou bellen op dit nummer 0651575272**.

INKOMST (01 maart 2024)

Kaarsen: € 152.45; Collecte: € 553.69; Intenties: € 00; **Totaal: € 706.14**

VASTENACTIE 2024

- 18 februari: € 227.70; 25 februari: € 215.00; 01 maart 2024: € 174.15

INTENTIES

- voor de zielenrust van Mevr. A.M.C. Willemsen

PALMPAASSTOKKEN VERSIEREN

De volgende kindernevendienst, **op zondag 17 maart** (derde zondag van de maand), gaan we palmpaasstokken versieren.

Alle kinderen zijn vanaf 10:00 uur van harte welkom in de ontmoetingsruimte van de Pauluskerk. Wij zorgen voor de materialen die nodig zijn voor een mooi versierde palmpaasstok. De palmpaasstokken blijven bij ons in de kerk tot **Palmzondag 24 maart**.

Dan kunnen de kinderen, in een mini processie aan het begin van de kerkdienst,

hun eigen palmpaasstok aan de rest van de parochie laten zien. Hierna gaan we met de kinderen naar de ontmoetingsruimte om ons te verdiepen in de betekenis van de Goede Week en Pasen.



VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK

Elke eerste woensdag en derde zaterdag van de maand maken we van 9.00 tot 11.00 uur de kerk schoon.

Wij kunnen uw hulp bij het afstoffen, dweilen, vegen en/of stofzuigen van de kerk heel goed gebruiken. We zijn blij met elke vorm van hulp op de dag of dagen die u het beste uitkomt.

Daarom zal iedereen die op de aangegeven dag en tijd spontaan binnenkomt om ons te helpen met open armen worden ontvangen. U kunt zich bij **Ineke of Pastor Luc melden**. (De volgende keer is op **woensdag 03 april 2024**).

Hartelijk dank voor diegene die vorige keer meegeholpen heeft!!!

RK PAROCHIE DE VIER EVANGELISTEN

Website: <https://www.devierevangelistenamsterdam.nl>

Email: secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl

Tel.: 0206191766

Facebook: *Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam*

YouTube: *De Vier Evangelisten Amsterdam*

Bank gegevens van de parochie: *Kerkbijdrage de Vier Evangelisten:*

IBAN: NL55 INGB 0007 0686 81

Voor KERKBIJDRAGE, COLLECTE, DONATIE en DEVOTIEKAARS!

Kunt u ook deze QR-code gebruiken om te betalen aan de Pauluskerk, De Vier Evangelisten.



Email IPCI: ipci@devierevangelistenamsterdam.nl

IBAN: NL04ABNA 0102 1207 30